

Christian Nissen Spangshus

Aline tipoldeforældre

og deres søskende, nærmeste aner og efterslægt

Kapitel 6

Holstebro 2020



Min mors familie er i høj grad knyttet til Sønderjylland, mens min fars nærmeste forfædre udelukkende er knyttet til Vendsyssel. Jeg er således en blanding af en vendelbo og en sønderjyde. Vendsyssel tegner sig for den skandinaviske del af min DNA-profil, mens Slesvig og Ditmarsken bidrager til den største del af profilen, nemlig den nordvesteuropæisk/britiske del.

Mødrene side. - 4.generation. Familie 26/27

Søren Sørensen og Johanne Elisabeth Matzdatter

deres forældre, søskende, børn og svigerbørn

Da Hans Nissens (min tipoldefars) søn, Hans Hansen Nissen (min oldefar), (begge blev omtalt i kapitel 5) flyttede fra Søst til Havsted i Ravsted sogn, blev han der gift med Anna Kirstine Sørensen, hvis fader, **Søren Sørensen**, således var min tipoldefar.

Forældre:

Søren Sørensen i Ravsted var søn af **Søren Sørensen** og **Maren Andersdatter**.

Johanne Matzdatters (vist kaldet Hanne) forældre var **Matz Christensen** og **Christine Andersdatter**.

Johanne Elisabeth Matzdatter blev født ca. 1796. Hun ægtede Søren Sørensen d. 28.12.1823, og hun døde i Ravsted sogn d. 28.2.1828 i en alder af 32 år efter at have født 2 pigebørn.

Børn: (1)

Maria Kirstine Sørensen blev født 4.5.1824 i Ravsted sogn, Tønder amt.

Svigerbørn og børnebørn:

Maria Kirstine blev gift med Andreas Jensen i Ravsted kirke d. 4.5.1851. De fik i 1856 en søn, der kun levede i 4 måneder. Drengen blev døbt Peter Eskildsen Jensen. I 1857 kom en ny søn til verden. Han fik det samme navn og blev i øvrigt skolelærer i Møgeltønder. I 1879 blev han gift med Jensine Christiane af Stind-familien på Rosengaard. Hun må have været barnebarn hhv. oldebarn af de to Stind'er (far og søn), der omkring år 1800 under pløjning ved Gallehus fandt en guldskat – dog ikke de i nærheden fundne guldhorn.



Ravsted kirke, bygget ca. 1100. - Billede af: [Hjart](#), [Ravsted Kirke 3](#), [CC BY-SA 4.0](#)

Børn: (2)

Anna Kirstine Sørensen (min oldemor) fødtes 19.2.1826 i Ravsted sogn. Iflg. folketællingerne boede hun i Havsted, Ravsted sogn i 1835 og i 1840. I 1840 boede hun og søsteren Maria som 14- og 16-årige i huset hos Johann Lautrup (59 år) i Havsted.

Svigerbørn og børnebørn:

Den 29.8.1844 blev Anne Kirstine viet til **Hans Hansen Nissen** (min oldefar) i Ravsted kirke. Hans Hansen Nissen var født i Søst i Rise sogn den 17.5.1817. Herfra flyttede han til Havsted, Ravsted sogn, hvor han blev gårdejer. I ægteskabet med Anna Kirstine fik han flg. børn: Josine Margrethe, Marie Birgitte, Peter Johansen, Hans Peter, Hans Peter, **Martin Christian** (min morfar), Hans Peter, Johan Lautrup, Thomas Petersen, Andreas Frederik, Thomas Petersen og Karl Antonius, altså 12 børn i alt, hvoraf de 3 døde som små.

Hans Hansen Nissen brød i 1863 med hustru og børn op fra det nordlige Slesvig og drog nordpå mod Danmark. Først boede de i landsbyen Gødsvang i Tistrup sogn (mellem Varde og Tarm), hvor de havde en ejendom.

Hvorfor familien rejste fra Havsted vides ikke, men det er rimeligt at antage, at truslen i 1863 om en preussisk-dansk konflikt har været medvirkende til beslutningen. Fra Gødsvang flyttede familien til Tarp vest for Ølgod. Her boede Hans Hansen Nissen med familie den 1.februar 1870 i henhold til folketællingen. Familien bestod af ægteparret med børnene Josine, Marie, Peder, Martin Christian, Hans Peter, Johan, Andreas, Thomas og Karl Antonius. Børnene angives som født i Havsted, med undtagelse af Thomas Peder og Karl Antonius, der var født i Tistrup sogn. Det kan nævnes, at Karl Antonius som voksen gav ét af sine børn det sjældne fornavn Wenzel.

Senere flyttede familien til Hjøllund ved Arnborg. Folketællingen 1880 for Arnborg sogn nævner den som bosat i Hjøllund, hvor faderen er gårdejer, dvs. ægteparret samt 5 børn: Josine, Martin Christian, Johan, Andreas og Karl Antonius.

I 1880'erne flyttede de til Skærlund i Brande sogn. Skærlund var (og er) en samling af gårde ca. 7 km sydvest for Brande, ved vejen til Sønder Omme.

Først havde Hans Hansen Nissen en gård, Toftegaard, i 1884. Denne gård blev overtaget af sønnen Martin Christian, inden denne omkring 1890 kom til gården Gammelgaard. Denne gård var dengang ejet af Jeppe Madsen (skøde fra 1886), og hans familie havde haft den siden 1850'erne. Da Martin Christian giftede sig med Jeppe's søster **Mette Madsen**, overtog han Gammelgaard, og Hans Hansen Nissen med hustru flyttede ind nordenden af "vesterhuset" (den vestlige af gårdens fire længer) som aftægtsfolk. På Gammelgaard voksede en børneflokk op, heriblandt min mor, **Martha Dorthea Nissen**.

Hans Hansen Nissen døde 14.12.1898, og Anna Kirstine Nissen, f.Sørensen, d. 1.11.1909, begge i Skærlund og begge begravet på Skærlund kirkegård.



Vidå gennem Tønder. Udsigt fra Kongevej mod nordøst

Billede af: [Jürgen Howaldt](#), [Tønder-Vidåen-1](#), [CC BY-SA 3.0 DE](#)

Kilder

Familie 26/27

DanishFamilySearch.dk

Rigsarkivet. Arkivalier online. (sa.dk)

Kirkebøger fra sognene: Rise, Ravsted, Møgeltønder, Tistrup, Ølgod, Arnborg, Brande

Folketællinger fra sognene: Rise, Ravsted, Tistrup, Ølgod, Arnborg, Brande

Geodatastyrelsen: Historiske kort på nettet (<https://hkpn.gst.dk/>)

Kreis Tondern. Gemarkung Haustedt. Gemarkungskarte in 7 Blättern. 1875

Kort over Sønderjylland. 1908

Oversigtskort over det historiske Sønderjylland. Af Hector Boeck. 1944

Google Maps (maps.google.com)

MyHeritage.dk

Ancestry.com

Arkiv.dk

Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org>)

Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.udg. 1856-1906. – Tønder og Ribe amter.

Lauridsen, P.: Historiske og topografiske Oplysninger om Guldhornsfundene ved Gallehus. Kbh., 1908. 28 s.

Anenumre for direkte aner, der er nævnt i denne artikel:

32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47./ 48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63

16.17.18.19.20.21.22.23 / 24.25.26.27.28.29.30.31

8.9.10.11 / 12.13.14.15

4.5 / 6.7

2.3

1