

Fra Vendsyssel til Amerika

(Udvanderne i min slægt, 2)

af

Christian Nissen Spangshus



Udsigt fra vejen Interstate 15 I retning af Perry og Wasatch-bjergene, Utah

[redlegsfan21, Utah \(16217331845\), CC BY-SA 2.0](#)

Holstebro 2023

Serien "Udvanderne i min slægt"

Bind 1: Udvanderne i min slægt

Bind 2: Fra Vendsyssel til Amerika

Indledning

Dette bind handler om min fars familie, der gennem mange generationer var knyttet til Vendsyssel, og de medlemmer derfra, der søgte lykken i USA og Canada.

De sogne i Vendsyssel, hvorfra hovedpersonerne i dette bind stammer, nemlig Volstrup, Flade, Åsted, Hørnsted, Hørby, Lendum og Vrejlev, ligger tæt sammen i det sydlige Horns Herred og det nordlige Dronninglund Herred, dvs. i en kreds omkring byerne Frederikshavn og Sæby. En undtagelse er Vrejlev, der ligger I Børglum Herred, syd for Hjørring.

Udtrykket “min slægt” skal i hele serien, men ikke mindst i dette bind forstås **meget** bredt. I hvert kapitel er familieskabet til “hovedpersonen” oplyst. Der er altid en direkte ane, som hovedpersonen og undertegnede deler, men forbindelsen ligger mellem 2 og 6 generationer tilbage i tiden, i et enkelt tilfælde 7 generationer.

Jens Christian Jensen

(1827-1907)

(Relation: Min farmors 2. fætter. Nærmeste direkte, fælles ane: Jens Nielsen (Min tip2-oldefar)



Jens Christian Jensen

Jens Christian Jensen fødtes 20.juli 1827 i Hørnsted sogn.

Landsbyen Hørnsted ligger i Vendsyssel midtvejs mellem Frederikshavn og Hjørring. I sognet ligger Høgholt Hovedgård (herregård), der er kendt siden 1340.



Høgholt herregård I Hørnsted sogn, Hjørring kommune

© 2010 by [Tomasz Sienicki](#) [user: [tsca](#), mail: tomasz.sienicki at gmail.com], [Høgholt herregård](#) ubt-5, [CC BY 3.0](#)

Jens Christians forældre var Jens Christian Christensen og Mette Marie Jensdatter, der boede i Tislund. Barnet blev hjemmedøbt 22.juli men først fremstillet i kirken 26.december 1827. Blandt fadderne var barnets morfar Jens Jensen Tislund. (Bemærk: I kirkebogen 1827 for Hørnsted står tydeligt "Tislund", men det er stednavnet "**Tislum**", (by/samling af gårde) der findes i Hørnsted sogn. Det er åbenbart formen Tislum, der bruges nu).

Jens Christian blev gift med **Ane Marie Pedersdatter** d. 25.juli 1856 i Sindal kirke. Jens Christian var da daglejer i Hørnsted.



Ane Marie Pedersdatter

Ane Marie Pedersdatter var født 26.12.1836 i Sindal.

Før Jens Christian og Ane Marie blev gift fik de sønnen: Jens Christian Jensen, f. 21.1.1854 i Sindal.

På det tidspunkt arbejdede faderen på Høgholt herregård. Moderen var kun 17 år.

Efter vielsen kom de øvrige børn: Marie Jensen (1.11.1856, Sindal), Albina (1.3.1859), Christian (18.5.1862, Sindal), Marcus (13.4.1864, Sindal), Martina (31.5.1866), Else Petrine (født juli 1867, død kort efter i juli 1867), Elsine Petrine (18.12.1868, Sindal), Adolph Senius (5.5.1870, Sindal), Søren Albert (8.6.1871, Sindal), Carl Jørgen Jensen (24.11.1873, Sindal).

Følgende børn udvander: Jens Christian, Marie, Albina, Elsine Petrine, Adolph Senius, Søren Albert, Carl Jørgen.

Ane Marie Pedersdatter udvandrede 1881 til USA, fra København den 20.6.1881 med "Cato" og fra Liverpool med "Wyoming", og de bosatte sig i "mormonstaten" Utah. Hun blev ledsaget af børnene: Carl Jørgen, Marie, Elsine Petrine og Søren Albert. Jens Christian Jensen ses ikke på samme passagerliste. Det er uvist, hvornår han rejste.

Børnene Jens Christian, Adolph Senius og Albina udvandrede hhv. tidligere og senere.

Efter udvandringen til Utah, USA, blev Jens Christian Jensen og Ane Marie på ny viet, nu i mormonkirken Salt Lake Temple i Salt Lake City. Det skete 6.august 1884.

Flere af Jens Christian Jensens søskende udvandrede også. Det gælder Christian Peter, Søren Jens, Carl og Caroline Jensen. (Se herom nedenfor).

Ifølge nogle kilder blev Jens Christian Jensen tidligere gift med en anden kvinde. Oplysningerne herom er dog usikre og modsigende. Det kan ikke afvises, men dette ægteskab udelades her. Nogle steder angives den pågældende kvinde som moder til sønnen Jens Christian Jensen, men i kirkebogen for Sindal 1854 nævnes Ane Marie Pedersdatter som moder.

Ane Marie Jensen (f.Pedersdatter) døde 12.9.(16.10.?) 1897 og blev begravet på Hyrum City Cemetery, Hyrum, Cache, Utah.

Jens Christian Jensen døde i Grover. Lincoln, Wyoming, USA d. 23.1.1907. Han blev begravet på Hyrum City Cemetery, Hyrum, Cache, Utah, sammen med sin hustru.

Gravstenen har følgende påskrift:

.....
JENSEN

JENS C. SR ANNIE MARIE P.
.....

Flere af Jens Christian Jensens (Senior) (1827-1907) søskende udvandrede til USA. Det drejer sig om: Peder Christian Jensen (1828-1899), Søren Jens Jensen (1835-1919), Carl Jensen (1841-1932), Caroline Mortensen, f. Jensdatter (1846-1922). - Desuden rejste Christian Peter Jensen (1830-1889) til Sverige.

Og nu lidt om børnene:

Jens Christian Jensen (Junior) (21.1.1854-15.10.1905) udrejste i 1883 til Hyrum i staten Utah. Den første del af rejsen gik fra København til Hull i England 24.8.1883 med SS "Bravo". Han ankom til Utah i 1884 sammen med sin hustru Stephie.

Jens Christian Jensen Junior havde børn med to kvinder: først med Stephie Nicoline Andersen, født 3.6.1855 i Klim ved Thisted, død 1887. Stephie indrejste til USA i 1884. Jens Christian Jensen og Stephie Andersen fik 6 børn sammen: de førstefødte var en datter Jensine Petrine Marie Jensen (f.1976) og sønnen Jens (James) C.Jensen (1878-1924). Senere fulgte børnene Emma, Dagmar, Lillian og Joseph.

24.febr.1888 blev han gift med Olivia Marie, der var født 19.1.1872 i Hyrum, Utah, og døde 26.10.1938. De fik 11 børn mellem 1889 og 1904.

Jens Christian Jensen døde i Rexburg, Madison, Idaho, 15.10.1905.

Efter mandens død flyttede Olivia Marie til Tacoma, Washington, men hun blev begravet i Rexburg, Idaho.



Rexburg Tabernacle i Rexburg, Idaho

[Ken Lund](#) from Las Vegas, Nevada, USA, [Rexburg Tabernacle](#), CC BY-SA 2.0

Marie Jensen (1.11.1856 – 2.8.1931) blev født i Sindal. Med Johannes Simonsen fra Ugilt sogn (1850-1919) fik hun (uden for ægteskab) 1 barn: Marius Peter Jensen, født i Danmark 4.juni 1879.

Marie Jensen udvandrede til USA i 1881 sammen med moderen og flere søskende, og de bosatte sig i Hyrum, Utah.

Dagen efter at skibet "Wyoming" havde forladt Liverpool på vej mod New York, ud for Queenstown, skrev Samuel Roskelley dette brev:

Letter from Samuel Roskelley - June 26, 1881

Steamship Wyoming, off Queenstown, June 26, 1881. President A. [Albert] Carrington.

Dear Brother,--As soon as practicable after the last tender left our ship, and before anchor was weighed, a meeting of the Saints was convened on the upper deck for the purpose of effecting a thorough organization of the company. By unanimous vote the following officers were elected viz: President of the company, Samuel Roskelley; President of the Scandinavian portion of the company, Peter A. Nielson, and L. C. Mariager and H. F. F. Thorup, his counselors; Chaplain, Thomas X. Smith; Clerk of the company, Joseph Goddard; Secretary for the Scandinavians, John T. Thorup; Captain of the guard, George S. Grant, and C. Olsen and F. Lundberg, his assistants.

After a few instructions from Presidents Roskelley and Nielson, the brethren proceeded immediately to the accomplishment of their several duties, and at present writing all are comfortably situated and good order prevails. The sea is smooth and all are feeling excellently. The ship's officers are kind and courteous, and have materially aided us in contributing to the comfort and happiness of the company.

With kind love to yourself and all the brethren in the office, we remain,

Your brethren in the gospel,

Samuel Roskelley, president, Peter A. Nielson, Joseph Goddard, clerk.

Marie Jensen blev d. 6.8.1882 i Hyrum, gift med Anders (Andrew) Borgan Andersen (1855-1937) fra Aker i Norge. De fik 6 børn sammen.

Marie døde i Hyrum, Utah, 2.8.1930 og blev begravet der. Under den samme sten hviler hendes mand Andrew Borgan Andersen. På samme gravsted findes begravelser for sønnen Alma, sønnen Borgan og svigerdatteren Delilah.



Hyrum Reservoir syd for Hyrum by

[Bureau of Reclamation, Hyrum Dam and Reservoir \(11223369876\), CC BY-SA 2.0](#)

Byen Hyrum i Cache County, Utah, ligger nord for Salt Lake City og nordøst for Great Salt Lake. Hyrum er beliggende i dalen Cache Valley mellem bjergkæderne Bear River Range og Wellsville Mountains. Den lille by blev grundlagt i 1860 af 23 familier, hovedsagelig danske immigranter.

Albina Jensen

Albina blev født 1.3.1859 i Sindal. I 1879 indvandrede hun til staten Utah i USA. Hun sejlede med skibet "Wyoming" fra Liverpool til New York med ankomst den 9.7.1879.

Samme år, d. 25.9. 1879 blev hun gift med Jens (James) Christen Jensen i Brigham City, Utah.

James Jensen (1832-1917), var også født i Danmark, indvandret 1862. Han havde i øvrigt 2 hustruer uddover Albina, nemlig Bodil og Henrietta.



Albina Jensen

Albina og James' boede indtil 1886 i hhv. Mantua og Snowville, begge i Box Elder County i Utah. Herfra flyttede de til Grover, Wyoming, hvor de blev boende til det sidste.

James Jensen døde d.12.8.1917 og Albina Jensen d. 22.5.1931.

Albina og James Jensen havde 9 børn, der nåede voksenalderen, samt en søn, der døde som spæd. Børnenes navne var: Alvin, Alfred, Lorenzo, Nephi, Annie, Nellie, Heber, Wilford, Leland og Leo.



James Jensen wife Albina + familij

Jens (James) Christen og Albina Jensen med familie (omkring år 1900)

Sønnen Alfred Jensen, der var født 15.7.1881 i Mantua, døde 10.10.1923 i Afton, som følge af sukkersyge. Hans hustru Ina Griffeth Jensen overlevede ham. Avisen Star Valley Independent bragte en nekrolog:

ALFRED JENSEN DIES AFTER LONG ILLNESS

This community was caused to be thrown into mourning Wednesday upon hearing of the death of our friend and townsman, Alfard Jensen, who passed from this sphere to the great beyond during the early morning hours of October 10th. Mr. Jensen has been a long and patient sufferer from sugar diabetes for several years past, and while his demise will be deeply sensed and mourned by his relatives and friends, the change for rest and peace from physical disability to him must certainly bring great relief. Mr. Jensen was possessed with a most pleasant disposition, and a kind helpful sympathetic nature, and certainly has a host of friends who will greatly miss him. The sympathy of the entire community is extended to his family in their great sorrow and bereavement, and we trust to a kind providence to sooth the aching hearts, and be very tender and solitious of the widow and fatherless. Reports of the funeral will be given in a future issue of the paper.

Mr. Jensen was 42 years old, the son of Bishop an Mrs. James Jensen.

He is survived by his wife, Mrs. Ina Griffeth Jensen and five children, Cora, Walma, Melba, Dorel, and Maciel, besides his mother Mrs. Albina Jensen, and the following brothers and sisters Lorenzo, Nephi, Lavon, Leland, Leo, Nellie and Mrs. Annie Kerby of Treasureton, Idaho.



Byport i Afton, Wyoming, fremstillet af gevirer fra Wapiti-hjorte

[Acroterion, Afton WY antler arch 1, CC BY-SA 3.0](#)

Nekrolog over Albina Jensen (1931):

CALLED TO REWARD

Another of the honored pioneers of Star valley answered the final summons last Friday when death claimed Mrs. Albina Jensen, 72, of Grover, after having been in failing health for about a year.

The deceased was born in Sindal, Denmark, March 1, 1859. When about 20 years of age she came to this country, being the first member of the family to come to America. Shortly after arriving in Utah she was married to James Jensen, and lived for a number of years at Mantua, Utah. She came to Star valley in 1886 and since that time had made her home at Grover.

She was the mother of nine children, seven of whom survive her. They are Lorenzo Jensen and Mrs. Nellie Jensen, of Grover; Mrs. Annie McQueen, of Preston, Idaho; Nephi and Leo Jensen, of Ogden; Lavon Jensen, of Bedford, and Leland Jensen, of Big Horn county. She is also survived by the following brothers: Adolph and Albert Jensen, of Grover, and Charles Jensen, of Ogden.

Impressive funeral services were held Sunday afternoon in the Grover meeting house with Bishop Ray S. Thurman conducting. The chapel was filled to overflowing with sorrowing relatives and friends who had come to pay their last respects to this good woman. Music was furnished by the Grover ward choir, with special numbers by Mrs. Edgar Hepworth and Arch Gardner. Speakers were Lars J. Halling, Peter Peterson, L. C. Jensen, James Jensen, of Burley, Idaho, H. M. Thurman and Bishop Ray S. Thurman. Each of the speakers spoke in glowing terms of the exemplary life of this good woman and offered consolation to the bereaved ones.

Mrs. Jensen had always been active in church work, having been connected with the Relief Society of the Grover ward, either as president or counselor, for 33 years. She was a devout Latter-day Saint and lived her religion to the fullest extent.

Interment was in the Grover cemetery, where the grave was dedicated by Soren A. Jensen.

Elsine Petrine Jensen (1868-1947)

Elsine Petrine Jensen fik (næsten) samme navn som en afdød søster, Else Petrine, født og død i 1867.

Elsine Petrine blev født 18.12.1868 i Sindal, Hjørring amt. Sammen med moderen og 3 søskende indvandrede hun til USA i 1881 med ankomst til New York 7.7.1881.



Elsine Petrine Jensen 1868-1947

I 1885, d. 7.marts, giftede hun sig med Ole Hansen Andersen.

Elsines ægtemand var født 20.8.1858 i Slots Bjergby i det daværende Sorø amt.

I Utah var han landmand og mejerist. Han virkede som fredsdommer i Hyrum City i mange år.

Nekrolog over Ole Hansen Andersen i: Cache American 26 Feb 1943:

Former County Commissioner Dies at Hyrum

Funeral services for Ole H. Andersen, 84, former Cache county commissioner and prominent church worker, who died at his home late Tuesday night of causes incident to age, will be conducted Saturday at 2 p. m. in the Hyrum Second ward chapel by Bishop Garnell Larsen.

He was born on August 20, 1858 in Slaglberg, Denmark, a son of Hans and Mette Marie Olsen Andersen. In 1871 he came to the United States and settled at Hyrum where he has since resided. He has been a successful farmer and dairyman.

Mr. Andersen served as a missionary for the church from 1902 to 1905 and as the first superintendent of the Hyrum Second ward Sunday school. Active in other auxiliary organizations he was president of the ward YMMIA and as a member of the old folks' committee for ten years.

He served as county commissioner from 1900 to 1902 and as Hyrum city justice of the peace for many years.

On March 7, 1885 he married Elsine Jensen.

Surviving are his widow of Hyrum and nine of his 16 sons and daughters, Otto Andersen of Aberdeen, Idaho; Mrs. Cora H. Haven, Lewisville, Idaho; Mrs. Elva Coleman, of Smithfield; Mrs. Nettie Christiansen, Leland, Delos, Loyell, Clinton and Rulon Andersen of Hyrum; 39 grandchildren and 37 great grandchildren, and two brothers, Jens C. Andersen of Hyrum and H. P. Andersen of Logan.

Friends may call at the family home Saturday until time of services. Burial will be in the Hyrum cemetery under direction of the Thompson Funeral home of Hyrum.

De fik 16 børn. Efter et kort ophold i Mantua, Utah, bosatte parret sig i Hyrum, Cache, Utah, ligesom Elsines søskende: Jens Christian og Marie. Her forblev ægteparret indtil deres død.

Ole Hansen Andersen afgik ved døden 23.2.1943 og Elsine Petrine Andersen den 26.2.1947.



Gravstenen i Hyrum, Utah, over Elsine Petrine og Ole Andersen

Adolph Senius Jensen (1871-1958)

Adolph blev født 5.5.1871 i Sindal. Han udvandrede i 1881. De første år boede han og familien i Logan, Cache, Utah.

I 1888 flyttede faderen, moderen og tre drenge til Star Valley, dalen der løber gennem Idaho og Wyoming.

Han giftede sig 15.6.1898 med Ida Eliza Kennington i Cache County, Utah.

Adolphs hustru var født 6.1.1877 i Liberty, Bear Lake, Idaho, men hendes far kom fra England (Louth i Lincolnshire).

Parret fik 5 børn: Martha, Lester, Adolph, Lowell og Annie.

Ifølge en folketælling fra 1920 boede de i Afton, Lincoln, Wyoming, dvs. Adolph, hustruen Ida Eliza og 4 af børnene. Undtagelsen var sønnen Adolph.



Adolph Senius Jensen

Afton er den største by i Star Valley.

I 1950 var adressen også Afton, nu med oplysning om adresse:
Third Avenue 40 (dvs. East 3rd Avenue).

Ida Eliza Jensen døde 30.8.1951 i Afton og blev begravet der.
Adolph Jensen døde 17.5.1958 i Thayne, også i Lincoln County,
men blev begravet i Afton.

Søren Albert Jensen (1872-1939)

Søren Albert Jensen blev født 8.juni 1872 i Sindal. Han udvandrede til USA 1881. Fra Aalborg rejste han til København og herfra den 20.6.1881 med skibet "Cato" til Hull i England.

Fra Hull gik turen med jernbane til Liverpool og herfra den 25.6. med skibet "Wyoming" til New York med ankomst 7.7.1881.

På rejsen blev han ledsaget af moderen, Ane Marie, og søsteren Elsine Petrine.

I 1894 (27. marts) blev han gift i Grover, Lincoln County, Wyoming, med Marie Sophia Jacobsen (15.10.1872-21.4.1947). Marie Sophia var født i Sandby, Præstø Amt.

I Grover boede hele familien på et tidspunkt. Her fødtes også parrets første barn: Mary Irene d. 16.1.1895.

I alt fik de 8 børn: Mary Irene, Albert Irven, William, Leland, Laura Christine, James Lloyd, Soren Arlan, LaVivian Clara, Søren Albert Jensen levede resten af livet i Grover. Han døde 28.4.1939 og blev begravet her. Han døde af hjertedekompensation.

Maria Sophia Jensen overlevede ham, idet hun døde 21.4.1947 i Preston, Franklin, Idaho. Hun ligger begravet i Grover, Wyoming.

Kilder:

Grover Man dies after Long Illness (Søren Albert Jensen) 1939

(Wyoming, U.S., Star Valley Independent Obituaries)

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Sindal sogn 1869-1878 FKVD / 21

From Left, Mary (Marie Sophie Jacobsen) Jensen, Albert Irven Jensen (about age 2) Soren Albert Jensen holding baby William (Bill) Jensen.



Fra venstre: Marie Sophie Jensen, f.Jacobsen, Albert Irven Jensen (ca. 2 år), Søren Albert Jensen, William Jensen (0 år). Albert Irven er klædt i en drengekjole, der stadig brugtes på den tid. Årstallet må være 1898, i slutningen af december.



Gravsten over Søren Albert Jensen. Fødselsår et forkert. Skal være 1872



Udsigt til bjerget Rock Lake Peak (3.283 m.) nær byen Grover, Wyoming

[Bobgalindo](#), [Grover, WY - Hwy 89](#), Height. Less foreground by I don't, [CC BY-SA 3.0](#)

Carl Jørgen Jensen (1874-1967)

Carl Jørgen Jensen (senere Carl George Jensen) blev født 18.november 1874 i Sindal.

Carl Jørgen indvandrede 1881 til USA. Som 6-årig rejste han med "Wyoming" fra Liverpool til New York med ankomst 7.7.1881.

Dvs. at han rejste sammen med moderen, Ane Marie Jensen, broderen Søren Albert og søstrene Elsine Petrine og Marie.



Carl George Jensen

Den 26.12.1922 blev han viet til Elsie Isabel Lords i Logan, Cache, Utah.

Elsie Lords var født 10.2.1881 i Pleasant Grove, Utah. Hendes far var født i USA, men hendes mor, Christiane, var født Sørensen og kom fra Klim i Vester Hanherred.

Ægteparret boede i Ogden, Utah.

Elsie Jensen døde 17.juli 1965 i Hyrum, Cache, Utah, men begravet i Ogden, Weber, Utah.

Carl George Jensen døde i Logan, Cache, Utah, 18.7.1967, men blev begravet med hustruen i Ogden, Utah.

Byen Ogden ligger nord for Salt Lake City, ved søen Great Salt Lake.



Fra den gamle 25th Street i centrum af Ogden

Kilder:

Arkivalier online. Kirkebog (Kontraministerialbog) for Hørnemester sogn 1814-1841 FKVDJTA / 22

Gaardboe, Anton: Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørnemester og Lendum Sogne i Hjørring Amt. Hjørring, u.a.

Arkivalier online. Kirkebog (Kontraministerialbog) Sindal sogn 1853-1863 Viede / 6

Arkivalier online. Kirkebog (Kontraministerialbog) Sindal sogn 1853-1862 Fødte mænd / 4

Kirkebog for Klim sogn 1855

Billion Graves. Hyrum, Utah, USA

Arkivalier online. Kirkebog (Kontraministerialbog) Sindal sogn 1862-1869 FKVD /63

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Sindal sogn 1869-1878 FKVD / 26

United States Federal Census 1929 for Afton, Lincoln, Wyoming

United States Federal Census 1950 for Afton, Lincoln, Wyoming

Saints by Sea (<https://saintsbysea.lib.bry.edu/>)

MyHeritage. Spangshus Web Site

Karen Christensdatter

(1831-1867)

(Relation: Min oldemors 1. kusine. Nærmeste fælles, direkte ane: Christen Christensen - min tip2-oldefar)

Karen Christensdatter blev født i Lendestved (Lennestved) i Vrejlev sogn, Hjørring amt, 5.juli 1831 og døbt samme steds 10.juli 1831.

Angående fødestedet står der i senere kirkebogsoptegnelser Fuglsang (landsby i Vrejlev sogn), mens stednavnet Lendestved er overstreget.

Hun var datter af indsidder Christen Nielsen (1805-1882) og Christiane Christensdatter (1806-1874). Karen Christensdatters mormor – Zidsel Stephansdatter - er min direkte ane i 5.generation. Christen Nielsen og Christiane Christensdatter fik uddover Karen mindst 2 andre børn: Christen Christensen (1832) og Mariane Christensdatter (1837).

Hun blev konfirmeret i 1846. Den 6.juli 1854 fødte hun - i Tollestrup i Vrejlev sogn - sit første barn, datteren Jette Christine, der fik efternavnet Nielsen, selvom Karen endnu ikke var gift med den udlagte barnefader: Niels Christian Christensen fra Vrejlev Kloster.

Niels Christian var født i Tollestrup (efter hvilken landsby han siden tog navn) og ved barnets fødsel og dåb boede og arbejdede han på hovedgården Vrejlev Kloster (et tidligere nonnekloster), der i øvrigt lå lige over for kirken, den tidligere klosterkirke.



Vrejlev Kloster

Blandt fadderne ved dåben var barnets morfar Christen Nielsen fra Fuglsang (Vrejlev sogn), og dets mormor Christiane, f. Christensdatter.

Stednavnet Tollestrup i Vrejlev sogn må ikke forveksles med Tolstrup sogn længere mod sydvest.

Den 1.januar 1856 indgik Karen Christensdatter i Vrejlev kirke ægteskab med Niels Christian Christensen. Vidnerne var Christen Eriksen fra Tollestrup Hede og Christen Nielsen fra Fuglsang (brudens far).



Niels Christian Christensen Tollestrup

Parrets andet barn, Lena Frederikke Nielsen (i kirkebogen: Line), blev født 23.9.1856 i Frederikshavn. Det bemærkes i kirkebogen, at forældrene er "overgåede til mormonismen". Det vil sige, at barnet ikke er blevet døbt i Folkekirken.

Den 31.juli 1859 fødtes sønnen Parley Peter Pratt Christensen i Flade sogn. Det særegne navn skyldes, at han var opkaldt efter én af mormonbevægelsens ledere.

Parley Parker Pratt (1807-1857) var én af mormonkirkens fremmeste ideologer. Han var særdeles agtet indenfor kirken, men ikke af alle udenfor. Han gik stærkt ind for flerkoneri. Han havde selv 12 koner og 30 børn. Han blev myrdet af en mand, hvis hustru havde forladt ham for at gifte sig med Parley Pratt.

Mens de to tidlige børn fik efternavn efter faderens fornavn (patronymikon): Nielsen, fik Parley faderens efternavn: Christensen. Hermed fulgte man den nye lov om faste slægtsnavne. Navneloven kom dog allerede i 1828, men blev revideret i 1857.

Parley Christensen døde dog som spæd, nemlig 2. april 1860 (i Åsted). I kirkebogen anføres han med efternavnet Nielsen.

Samme sted oplyses det, at faderen var indsidder og stenhugger, dvs. at han ikke boede i eget hus, men var logerende (og muligvis også medhjælp) hos andre, mens hans væsentligste indtægt skyldtes arbejdet som stenhugger.

Familien – forældrene og børnene Lena og Jette Christine - udvandrede i 1861. Udovert at spare sammen til rejsen til New York, skulle de også på forhånd betale mormonkirken for turen fra New York til Utah Territory. De skulle betale 40 dollars for hvert familiemedlem.

I forskellige kilder oplyses, at de danske deltagere den 9. maj 1861 er sejlet fra København til Kiel med damperen "Waldemar". Efter ankomsten i Kiel om morgen den 10.maj rejste de videre med specialtog til Altona. Her blev de delt i to grupper. Den første gruppe sejlede samme dag, den 10.maj, til Hull med skibet "Britannia". De ankom til Hull 12.maj. Den anden gruppe sejlede fra Hamburg den 11.maj med "Eugenia" og ankom til Hull den 13.maj.

En af de danske deltagere på turen, Peter Nielsen, skrev en dagbog herom. I denne beskrives rejsen fra Danmark til Liverpool og videre.

Danskerne er først rejst til Altona, derfra med skib til Hull i England (ankomst (1.gruppe) den 12.maj). Fra Hull er de sejlet over floden Humber til Grimsby. Her har man ventet på 2.gruppens ankomst. Fra Grimsby har turens organisator planlagt en rute med tog til Liverpool. Denne togtur (med begge grupper) fandt sted den 14.maj.

De rejste altså til Liverpool, hvorfra de sejlede d. 16.maj med ankomst til New York d. 19.juni (omkring kl. 14). Skibets navn var "Monarch of the Sea".

"Monarch of the Sea" var bygget i 1854 i New York, og det var det største sejlskib, der blev anvendt af mormonerne. Denne rejse i 1861 var den første, hvor skibet medbragte en forsamling af mormoner, i alt 955 personer. Skibet gik tabt i 1880.

Rejsen er blevet beskrevet af bl.a. E.L.T. Harrison, passager og repræsentant for kirken. Om den 16. juni skriver han således:

Sunday, 16.- As the weather was not very good, no general meeting was held; but, in the afternoon, an English meeting was held on the deck, addressed by Presidents Woodard and Wilhelmsen, E. L. T. Harrison, and W. H. Kelsey; after which a Danish meeting was held, addressed by President Wilhelmsen.

I løbet af den lange rejse over havet døde 9 medlemmer af mormonkirken. Der blev indgået 14 ægteskaber og der blev født 4 børn.

Det ses af det foregående, at turen har været særdeles vel planlagt, uden spildtid nogen steder.

I øvrigt var Karen alvorligt syg ved afrejsen, og hun døde da også 6 år senere, kun 36 år gammel.

Fra New York kørte gruppen med tog til Albany. Herfra drog de videre, dels med tog, dels med damper, til Florence, Nebraska. Herfra måtte de mange mennesker køre videre i oksetrukne vogne henover de øde prærier og stejle bjerge i retning af deres nye hjem. Den 12. september, altså godt 4 måneder efter afrejsen fra Danmark, nåede de dalen Salt Lake Valley.

Familien bosatte sig i Utah. Efter at de havde boet 2 år i Salt Lake City flyttede de – i foråret 1863 - til Gunnison. Her arbejdede Niels Christian som stenhugger og bygningskonstruktør og stod for opførelsen af et tempel, en religiøs forsamlingsbygning, 2 møller, 2 kapeller og mere end 250 huse. Desuden ejede han en gård.

Kort tid efter deres ankomst oplevede de gennem længere tid angreb fra indianere fra Ute-stammen. Nybyggerne blev nødt til at bygge et fort til deres beskyttelse og oprette en forsvarsstyrke, hvori også Niels Christian deltog.

Ute-stammen levede bl.a. i bjergområderne syd for Great Salt Lake.

Niels Christian Tollestrup var en ivrig deltager i kirkens arbejde og i en periode på 9 år opholdt han sig som missionær i Danmark. Efter mange år som stenhugger gik han over til handelsvirksomhed. Han var gift 3 gange. Da hans første hustru, Karen Christensdatter, døde i 1867, blev han i 1868 gift med Lavina Sorenson, f. Travis. I 1871 giftede han sig også med Mary Jensen, der døde 1903. Lavina Tollestrup døde i 1927.

Efter indvandringen fødtes Niels Christian og Karens næste barn, sønnen Ephraim Christian Tollestrup d. 8.2.1863 i Salt Lake City. Han døde dog som 13-årig d. 12.2.1876.



Main Street i Gunnison, Utah

No machine-readable author provided. [C.Maylett](#) assumed (based on copyright claims)., [Gunnison Utah, CC BY-SA 3.0](#)

Sønnen Albert Nephi Tollestrup fødtes i byen Gunnison i Utah d. 9.6.1865.
Nephi er navnet på en af de centrale figurer, der er omtalt i Mormons Bog.

Som voksen blev han lærer og musiker (spillede klaver og violin). Omkring 1910 flyttede han fra Gunnison til Cedar City, også i Utah. Her døde han i 1943.

Som nævnt før flyttede en af sønnerne til Californien, mens to sønner flyttede til Raymond i Alberta, Canada.

De følgende børn er ikke Karens, idet hun dør i 1867.

Med Lavinia Tollestrup, f.Travis, havde Niels Christian Tollestrup følgende børn: Chris Austin (1869-1901), Walter (1871-1940), Mary Lavinia (1871-1961), Helena (1873-1955), Gideon Leonard (1875-1876), Phineous Moroni (1877-1878) og Millicent Stewart, f. Tollestrup (1883-1978).

Med Mary Tollestrup, f. Jensen, havde Niels Christian Tollestrup disse børn: Marius (1874-1874), Marinus Nimrod (1876-1894), Mary Camilla Rosenvall, f. Tollestrup (1878-1917), Roscoe Leroy (1880-1967), Carrie Larosa (1882-1970), Rudolph Waldo (1884-1968) og Christian Francis Tollestrup (1873-1967).

Nekrolog over Christian Francis Tollestrup:

Deaths



TOLLESTRUP — Christian Francis, beloved husband of Mrs. May Tollestrup of Raymond, passed away in Vulcan on Nov. 17, at the age of 94 years. He was born in Gunnison, Utah on March 8, 1873. He married the former Lydia Wasden in May 1894. The family came to Canada in the spring of 1902 to make their home in Raymond, where Mr. Tollestrup started farming operations. He was an active member of the L.D.S. Church, holding many positions in the Taylor Stake and ward organizations. He was always interested in music for the church and in conducting choirs, choruses and playing in dance orchestras. Mr. Tollestrup was a composer of note and many of his works were played and heard in Southern Alberta, Utah and New York. Seven children were born to this couple. His wife Lydia passed away on April 5, 1917. In 1924 he married May Paxman who had one son by a previous marriage. Three sons were born to this marriage. Besides his wife he is survived by one daughter, Mrs. Opal T. Wigill of Raymond; five sons, Glenn of Lethbridge, Sam of Chicago; Emerson, David and Marian all of Raymond; 23 grandchildren, 36 great-grandchildren and seven great-great-grandchildren. Funeral services will be held in the Taylor Stake Chapel on Monday, Nov. 20 at 2 p.m., with Bishop Bert Hall officiating. Interment will follow in Temple Hill Cemetery. Friends may meet the family at the church from 1 p.m. prior to the service. Christensen-Fleury Funeral Home, Ltd., Directors of Funeral Service.

Respected Pioneer Is Called to Rest

Solemn and impressive funeral services were held Sunday afternoon from the Gunnison Valley high school building, for N. C. Tollestrup, who died at his home in this city Friday of last week. Bishop Chas. E. Embley of the Hamilton ward, conducted the final rites and among the speakers were Brigham Jensen, John Larson, Bishop C. A. Peterson and Bishop Embley. Invocation was offered by Austin Kearns and benediction by Chas. H. Embley, and grave dedicatory ceremony was performed by A. H. Kearns.

As the casket bearing the aged and respected citizen was moved to the ceremonial hall, an impressive funeral march was played by Fred Fjeldsted. A choir under the direction of C. E. Ferro, gave a number of selections and solos were given by Ernest L. Swilberg and Eva Jensen. Selections were also given by a quartet composed of Winfred Fjeldsted, Sidney Fjeldsted, Eva Jensen and Harriet Myrup.

Following the services at the high school, the remains were taken to the Gunnison cemetery for interment. The pallbearers were Roscoe Tollestrup, Wesley Tollestrup, Elton Sorenson, Clinton Lundberg, Grant Nilsson and Lorne Rosenvall. A profusion of beautiful flowers covered the grave.

N. C. Tollestrup, one of the sturdy pioneers, who came to Utah in 1861, crossing the bleak plains with ox teams, under the command of John Murdock, was a widely known character, particularly in Southern Utah. He was born at the town that bore his name, Tollestrup, Denmark, October 23, 1832. After a two year's residence at Salt Lake, he came to Gunnison and has resided here continuously since. After coming to Gunnison, Mr. Tollestrup followed contracting and was noted for his clever work in masonry and the building of stone houses, and more than 250 homes now stand as monuments to his work. He was employed both at Salt Lake and Manti temples. He was an active church worker during his early days and besides serving a nine year mission in his native land, he was counselor to Bishop Madsen of the Gunnison ward for ten years. For a time, he forsook the masonry business and engaged in the mercantile business and he was constable here for eight years.

Before coming to America, he was married by Karen Christensen in 1855. The first wife died in 1867 and in 1868 he was again married at Salt Lake to LaVina Sorenson. The second wife died in July, 1927, and in 1870 he was married to Mary Jensen, the latter passing in 1933.

Mr. Tollestrup was the father of
(Continued on last page)

Nekrolog over Niels Christian Christensen Tollestrup. 1.del

RESPECTED PIONEER IS CALLED TO REST

(Continued from page 1)

nineteen children, nine of whom survive him, four daughters, Mrs. Yetta Sorenson, Mrs. O. C. Lundeberg, Mrs. Sarah Nielsen and Miss Carrie Tollestrup of Gunnison, and five sons, Albert of Cedar City, Walter of Stockton, Calif., C. F. and Rudolph of Raymond, Canada, and R. L. Tollestrup of Gunnison.

Besides the sons and daughters, 100 grandchildren, 192 great-grandchildren and eighteen great-great-grandchildren survive.

Those of the relatives from outside points attending the funeral were Prof. Fred Fjeldstad of Ephraim, Mr. and Mrs. Wesley Tollestrup of Manti, and Mr. and Mrs. Clinton Lundeberg of Richfield.

Nekrolog over Niels Christian Christensen Tollestrup. 2..del

Karen Christensen Tollestrup døde 24.12.1867 i Gunnison, Sanpete, Utah, og ligger begravet samme sted.

I alt 19 personer fra familien Tollestrup – inclusive Karen - er begravet på Gunnison Cemetery.

Niels Christian Christensen Tollestrup døde 4.1.1929 i Centerfield, Sanpete, Utah, og blev begravet 6.1.1929 i Gunnison, Sanpete, Utah.

Ved sin død boede han sammen med datteren Carrie, der tog sig af ham. Carrie blev gift 2 år efter faderens død.

Niels Christian Tollestrup havde ialt 19 børn, hvoraf 9 overlevede ham. Det var døtrene Yetta (Jette) Sorenson, Mary Lavinia Lundeberg, Sarah (Helena Zipporah) Nielson, Carrie Tollestrup fra Gunnison samt sønnerne Albert fra Cedar City, Walter fra Stockton, California, Christian Francis og Rudolph fra Raymond, Canada, og Roscoe Leroy Tollestrup fra Gunnison.

Kilder:

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Vrejlev sogn 1831-1840. Fødte kvinder / 3

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Vrejlev sogn 1850-1858 / 79

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Frederikshavn sogn 1850-1859 Fødte kvinder / 27

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Flade sogn 1855-1872 / 30

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Åsted sogn 1857-1867. Døde mænd / 5

Saints by Sea. Rejser i 1861. (<https://saintsbysea.lib.byu.edu/>)

Nekrolog over Niels Christian Christensen Tollestrup fra Gunnison Valley News, 10. januar 1929.

Hapsmith, Linda Tollestrup: Niels Christian Christensen Tollestrup 1833-1929. (Ancestry)

Brown, Jenny Lind M.: Karen Christensen Tollestrup. Written by her great-granddaughter. 20 sider (Ancestry) (Indeholder visse konkrete fejl).

MyHeritage. Spangshus Web Site

Christine Marie (Mary Ann) Thøgersdatter)

(1841-1924)

(Min oldefars 2.kusine. Nærmeste fælles direkte ane: Thøger Thøgersen Dahl (min tip3-oldefar)

Christine Marie Thøgersdatter fødtes 28.nov. 1841 i Åsted sogn, Hjørring amt, som datter af husmand Thøger Christensen og Cathrine Marie Thomasdatter, der boede i Elsigshus i Åsted sogn.

Dåben fandt sted den 25.december. Blandt fadderne ved dåben var Maren Thomasdatter, barnets moster.

Åsted ligger i Horns Herred lidt vest for Frederikshavn. Gennem sognet løber Åsted Å. I 1840 var der 851 indbyggere i sognet. I sognet lå hovedgården Skørholt.

Moderen Cathrine Marie Thomasdatter var gift 3 gange: med Søren Nielsen (1765-1840, viet 1838), Thøger Christensen (1809-1845, viet 1840) og Peder Andersen (1817-1900, viet 1845).



Thøger Christensen og hustruen Cathrine Marie Thomasdatter (Christines forældre)



Christine Marie Thøgersdatter

I 1854 udvandrede Christine til USA. Det samme gjorde hendes moder og stedfaderen Peder Andersen. Ruten over Atlanterhavet gik ad ruten Liverpool-New Orleans. På denne strækning fulgtes familien ikke ad.

Først sejlede Peder Andersen med hustruen Cathrine Marie og deres 3 fælles børn: Christian Carl (7 år), Peder (4) og Elsie Kirstine (2). De sejlede med skibet "Jesse Munn" med afrejse 3.1.1854 og ankomst 20.2.1854.

På turen opstod der sygdom blandt emigranterne og flere døde, heriblandt børnene Christian Carl Andersen og Elsie Kirstine Andersdatter.

På den efterfølgende sejlads op ad floden Mississippi var der også adskillige dødsfald. Blandt de døde var Cathrine Marie Thomasdatter Andersen. Dødsdagen var 27.juni 1854, og hun døde af kolera.

Det vides ikke, hvor Cathrine Marie Thomasdatter ligger begravet, men fra andre beskrivelser af denne sejlads på den store flod gennem det tyndt befolkede land ved man, at de døde blev bragt i land hurtigst muligt efter dødens indtræden og begravet – blandt andet i skove.

Noget senere, den 22.1.1854 afrejste Christine Marie Thøgersdatter sammen med broderen Thomas Thøgersen (det vil sige Cathrine Maries børn med Thøger Christensen). Skibet hed "Benjamin Adams" og de ankom til New Orleans 22.3.1854.

De danske deltagere på turen med "Benjamin Adams" sejlede oprindeligt fra København 26.12.1853. Via Kiel og Hull kom de til Liverpool, hvor de ankom 9.1.1854. I Liverpool måtte de vente næsten 2 uger, da der opstod sygdom blandt passagererne. Flere syge måtte midlertidigt efterlades i Liverpool. 22 børn og 2 voksne døde. På den videre rejse fra Liverpool til New Orleans døde 6 børn og 2 voksne. Det kan formodes, at drengen Thomas Thøgersen, der døde i 1854, omkom ved denne lejlighed. Emigranterne ankom til New Orleans 22.marts. Herfra gik rejsen videre den 25.3.1854 med dampskib op ad Mississippi-floden og de ankom til St. Louis, Missouri, den 3.april. Under denne sejlads var der stadig sygdom ombord og 14 emigranter døde. I St. Louis blev passagererne forenet med den tidligere ankomne gruppe, der havde foretaget rejsen over Atlanterhavet med "Jesse Munn". Fra St. Louis rejste emigranterne fra den nu forenede gruppe til Kansas City. De skandinaviske emigranter slog lejr nær Westport (den sydlige del af det nuværende Kansas City) for at hvile før den sidste del af rejsen. Endelig den 5.oktober efter den lange tur over sletterne nåede emigranterne Salt Lake City.

Det vil sige, at ud af de 7 familiemedlemmer, der rejste fra Danmark, nåede kun Christine Marie Thøgersdatter, Peder Andersen og dennes søn af samme navn frem til Salt Lake City.

I Utah blev Christine Marie "adopteret" af Peder Andersen og antog hans efternavn.

Peder Andersen blev gift 20.5.1855 med Bergeta (Birgitte) Margrethe Christensdatter (1818-1883). I 1870 havde ægteparret 2 børn i husstanden: Peter (22 år, Peters søn med Cathrine Marie) og Ephraim (13 år, Peters søn

med Bergeta). I husstanden er også nævnt Anna C.Anderson, som er Peder Andersens anden (samtidige) hustru: Anne Kirsten Christensen (1822-1906). Andrew Anderson er Peder Andersen og Bergetas søn (1864-1946).

I USA blev Christine Marie Thøgersdatter kendt under fornavnene: Mary Ann. Hun blev gift med Briar Baugh 20.7.1858 (muligvis 1859) i Cedar City, Iron County, Utah Territory.

Efter kort tid i Cedar flyttede de til Wellsville. Denne by ligger i Cache Valley i det nordlige Utah, tæt ved den østlige fod af bjergkæden Wellsville Mountains. Cache-dalen afgrænses mod øst af Bear River Mountains.



Wellsville Mountains

Steve Sellers, [Wellsville Mountains](#), CC BY-SA 2.0



Briar Baugh og Mary Ann (Christine Marie) Baugh, f. Thøgersdatter

Christines mand, Briar Baugh var født i Old Park, Dawley sogn, Shropshire, England, 12.10.1833. Han kom til Utah den 1. okt. 1851. Af profession var han tømrer.

Briar Baugh voksede op i Dawley sogn. Hovedbyen var Dawley, der er en af de ældste bebyggelser i Shropshire (i Vestengland op mod grænsen til Wales). Dawley er fra gammel tid delt i 2 landsbyer: Dawley Magna (Great D.) og Dawley Parva (Little D.). Dawley var nævnt så tidligt som i jordebogen Domesday Book, udfærdiget i 1086, i William I. 's ("Erobrerens") regeringstid. Dawley er nu den historiske del af den større by Telford.

Også Briar Baugh's forældre, Rachel og John Baugh, var født i Shropshire i England og emigrerede i midten af 1840'erne med deres børn til St. Louis i Missouri i USA. Her døde forældrene, Rachel i 1846, John i 1849. De fleste af børnene flyttede fra St. Louis til Utah i 1851.

Christine og Briar Baugh fik 9 børn: Samuel Briar Baugh (1859-1935), Rachel Elizabeth (1863-1878), James (1866-1950), John (1870-1905), Mary Ellen (1872-1940), Martha Stanger, f. Baugh (1874-1948), William (1876-1939), Peter (1877-1944) og Emily Alice Baugh (1881-1929).

Sønnen Samuel Briar Baugh bosatte sig i Idaho. Af en folketælling fra Idaho i 1900 (15.juni) fremgår det at ægteparret Mary Ann (Christine) og Briar Baugh da boede hos sønnen i Blackfoot, Bingham County, Idaho. Udovert Samuel Briar som husstandens overhovede og hans forældre boede flg. andre medlemmer af familien på denne adresse: Samuels broder William Baugh samt Samuels børn: Ray (f. august 1883), Mabel (1894), Ethel (1898) og Delbert (1899).

Briar Baugh døde 21.oktober, 1907 i Benson Ward, Cache, Utah, og blev begravet 25.oktober 1907 i Wellsville, Cache, Utah.

4 af Briar Baugh's søskende bosatte sig også i Wellsville og døde der.

Christine Marie Baugh døde 24.oktober 1924 i Hyrum, Cache, Utah. Dødsårsagen blev angivet som epilepsi. Dødsfaldet blev anmeldt af Peter Baugh (søn). Begravelsen fandt sted 27. oktober 1924 i Wellsville, Cache, Utah.



Gravsten over ægteparret Mary Ann og Briar Baugh (med fejl i fødselsdata). Navnet Anderson efter moderens sidste mand: Peder Andersen

Kilder:

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Åsted sogn 1814-1843 Fødte kvinder / 43

State of Utah. Death Certificate. Mary Ann Baugh. Oct. 25 1824.

Vendsyssel Conference. Hist. Rec. A. Lib. No. 1203. P.21

Saints by Sea

Liverpool to New Orleans 28 Jan 1854 - 22 Mar 1854. A Compilation of General Voyage Notes (Millennial Star, Vol. XVI, pp.94, 256, 272, 297; Morgenstjernen, Vol. II, page 53)

Trap Danmark. Aasted sogn

Anderson Mary Ann (Christine Marie Thogersdatter). Prof Researcher Notes.

Contributed by Professional Researcher Kim C Stanger. 23 Mar 2014

John Baugh. Archive Record (LDS Church)

MyHeritage. Spangshus Web Site



Bjergkæden Salt River Range i Wyoming set fra Star Valley

[Acroterion](#), [Salt River Range WY2](#), [CC BY-SA 3.0](#)

Jens Jacobsen

(1852-1937)

(Min oldemors 2.fætter. Nærmeste direkte, fælles ane: Peder Svendsen - min tip3-oldefar)

Jens Jacobsen fødtes 6.2.1852 i Kvissel ved Åsted, Hjørring amt, som søn af Jacob Christian Jensen og Mette Marie Svendsdatter.

28.10.1881 blev han gift med Anne Marie Rasmusdatter (1859-1936) i Frederikshavn. Hun var født 4.10.1859 i Knæverhede, Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring Amt, som datter af ugift Anne Rasmusdatter og udlagt barnefader: Jens Christian (efternavn?) af Haubro. Hendes (halv) søskende fik efternavnet Madsen efter moderens giftermål i 1864 med Poul Madsen (1843-1928). Dette ægtepar udvandrede til USA og Poul Madsen døde i Redmond, Sevier, Utah. Anne Marie Rasmusdatters halvsøskende var Søren Christian Madsen (1864-1944), Mathilde Christine Madsen (1866-1943), Mads Christian Madsen (1867-1868), Ane Madsen (1869-1908). Af disse udvandrede Søren Christian Madsen og Ane Madsen.

Jens Jacobsen blev træhandler i Frederikshavn.

Ægteparret Jens og Anne Marie Jacobsen udvandrede i 1903 til Utah.

Familien afsejlede fra Danmark via Liverpool i august 1903 med Brigham City i Utah som mål. De sejlede med dampskibet "Commonwealth". Ankomsthavn var Boston (20.8.1903). Deres sidste adresse i Danmark var Frederikshavn.

På passagerlisten for denne sejlads, der skete med afrejsedato 13.august 1903 (fra Liverpool) findes fra denne familie Jens Jacobsen selv, hustruen Anne Marie Jacobsen samt børnene Jacob Christian Jacobsen (17 år), Marie Jacobsen (13 år), Jensine Karoline Jacobsen (14 år) og Anna Kjerstine Jacobsen (11 år). Det nævnes i passagerlisten, at Jens Jacobsens kontaktperson i USA var hans svoger, Jens Nielsen.

I 1910 boede Jens og Anne Marie Jacobsen på en gård i Box Elder County. Sammen med forældrene boede i 1910 1 søn: Jacob C. Jacobsen (24 år) og 2 døtre: Cina (Jensine) (21 år) og Anna (18 år).

I 1930 boede ægteparret på Electric Rail Road Street 59 i Perry Town, Box Elder County, Utah.

Anne Marie døde 20.7.1936 i Perry Town, Box Elder, Utah, og blev begravet i Brigham, Box Elder, 23.7.1936.

Jens Jacobsen døde 6.11.1937 i Perry Town, Box Elder, Utah, og blev begravet i Brigham, Box Elder, 10.11.1937.

Parrets børn var:

Mathilde Jacobine Jacobsen (gift Jensen), født 26.5.1882 i Frederikshavn. Død 14.6.1960 på De gamle Hjem i Vamdrup.

Jacob Christian Jacobsen (Junior), født 18.10.1885 i Frederikshavn. Det nævnes i kirkebogen, at han er blevet døbt i den lokale metodistkirke. Han udvandrede i august 1903. (Ankomst Boston 20.8.1903).



Jacob Christian Jacobsen

Jacob blev gift 10.6.1914 i Salt Lake City med Mabel Waddoups. Mabel (1891-1968) kom fra Bountiful i Utah. Hendes forældre var Thomas Waddoups (født i England) og Mary Call.

De fik datteren Helen Jacobsen, der blev født 20.7.1915 i Salt Lake City, og som blev gift med John Harrison Hansen. Senere fulgte:

Thomas Waddoups Jacobsen (1917-1988)

Jens Omer Jacobsen (1922-2013)

Thelma Jacobsen (gift Williams) (1926-2015)

Jacob Christian Jacobsen Junior døde 7.6.1962 i Brigham City, Box Elder County, Utah, USA.

Jensine Karoline Jochumine Jacobsen, født 12.9.1887 i Frederikshavn, døbt i metodistkirken 29.9.1887, død 14.10.1887 i Frederikshavn, begravet 18.10.1887 af metodistkirkens præst.

Jensine (Zina el. Cina) Karoline Joachima Jacobsen (gift Sanford), født 15.10. 1888 i Frederikshavn,

Hun udrejste i 1903 og ankom til Boston ombord på SS "Commonwealth" d. 20.august 1903.

Jensine kom først til Perry, Utah, hvor hun afsluttede sin uddannelse. Herefter flyttede hun til Reno, Nevada. Her mødte hun Samuel Harry Sanford, som hun blev gift med den 20.8.1912. Samuel Sanford var født 1871 i Louisiana. Herefter boede de et par år i Panama, hvor Sanford var beskæftiget indenfor skovindustri. De drev også handel langs Sydamerikas kyst med deres eget transportfartøj. De flyttede til Seattle, Washington, i 1915 og herfra til Pocatello, Idaho.

I 1920 boede de i Pocatello. De havde da en søn, Jens Harry Sanford, på 4 år. Jens Sanford blev i 1940 i Pocatello gift med Annette Rainey Dennis.

Samuel Harry Sanford døde 31.7.1946 i Pocatello, Idaho.

Efter tiden i Pocatello boede Jensine Sanford i Ogden, Reno og Boise og endelig det sidste par år i McCall.

Jensine Jacobsen Sanford døde 17.12.1971 i McCall, Idaho, og blev gravlagt på Mountain View Cemetery, Pocatello, Bannock, Idaho, United States of America.

Nekrolog over Jensine (Zina) Sanford:

Zina Sanford

Mrs. Zina Sanford, 83, a former Pocatello resident, died Friday at her home in McCall after a long illness.

She was born Oct. 15, 1888, at Frederickshaven, Denmark, to Jens and Marie Jacobsen. She came to Perry, Utah, at the age of 15 and completed her education there. She then moved to Reno, Nev., and married Sam Sanford there in 1913. They lived in Panama while Mr. Sanford was engaged in lumbering. They then operated a coastal steamship and engaged in trading along the coast of South America. They moved to Seattle, Wash., in 1915 and then to Pocatello. They later lived in Ogden, Reno and Boise, then the past two years in McCall.

Mr. Sanford died July 31, 1946 in Pocatello.

Survivors include a son, Jens H. Sanford, Pocatello; four grandchildren, six great-grandchildren and a sister, Mrs. Clifford (Anna) Thorne, Ogden.

Funeral services will be conducted Tuesday at 2 p.m. in the Downard Chapel. Burial will be in Mountain View Cemetery under the direction of the Downard Funeral Home. Friends may call at Downard's until time of services.

Marie Jacobsen (gift Davis), født 29.5.1890 i Frederikshavn, død 27.6.1967 i Ogden, Weber, Utah og begravet på Brigham City Cemetery, Utah.

Hendes data i den danske folkekirkernes kirkebog er anmeldt af den lokale metodistpræst. Marie blev døbt i metodistkirken d. 12. juni 1890.

Hun ankom til Boston 20.august 1903.

Marie Jacobsen blev gift 16.1.1907 med Parley Ernest Davis (1887-1942) fra Perry, og de fik børnene: Juanita Jacobsen, gift Petersen, Parley Jacobsen Davis og Goodey J. Davis.



Kirkegården i Brigham City, Utah, hvor Marie Jacobsen Davis ligger begravet

Anna Kjerstine Jacobsen (gift Thorne) blev født 9.2.1892 i Frederikshavn.

Hun udvandrede 1903. Hun sejlede med SS Commonwealth fra Liverpool (13.8.) med ankomst til Boston 20.august 1903.

I USA blev hun den 4.maj 1911 gift med Clifford Thorne (1893-1957) i Ogden, Utah.

Clifford Thorne var født den 22.9.1893 i Perry, Utah. Det vil sige, at han var kun 17 år, da han indgik ægteskab. Anna Kjerstine var 19 år.

I 1930 boede de på adressen: Patterson Avenue 651 i Ogden, Utah. Clifford Thorne var bogholder i et autoophuggerfirma. De havde da flg.børn: Enoch (1912), Alice (1914), Clifford (1916), Jens Clive (1918) og Russell Glen (1924). Desuden fødtes en søn, der fik navnet Son, i 1922, men han døde samme dag.

Clifford Thorne døde 3.12.1957 i Ogden og blev begravet samme sted.

Anna Jacobsen Thorne døde 15.1.1985 i Ogden, Weber, Utah.

Kirkegården, hvor de begge ligger, hedder Aultorest Memorial Park i Ogden, Utah.



Anna Kjerstine Thorne (f.Jacobsen)



Immigrantskibet SS Commonwealth

Kilder:

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Åsted sogn 1844-1857 / 21

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Frederikshavn sogn 1880-1888 Fødte kvinder / 10

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Frederikshavn sogn 1880-1888 Fødte mænd /47

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Frederikshavn sogn 1880-1888 Fødte kvinder / 62

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Frederikshavn sogn 1880-1888 Døde kvinder / 10

Miss Jensine K J Jacobsen in the Boston, Massachusetts, U.S., Book Indexes to Passenger Lists, 1899-1940 (August 1903)

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Frederikshavn sogn 1888-1891 Fødte kvinder / 21

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Vamdrup sogn 1957-1964 / 135

Fifteenth Census of the United States: 1930. Utah. Three Mile Precinct. Box Elder County.

Fifteenth Census of the United States: 1930. Utah. Weber County. Ogden City.

Thirteenth Census of the United States. 1910. Utah. Three Mile Precinct. Box Elder County.

List or Manifest of Alien Passengers for the U.S. Immigration Officer at Port of Arrival. (Vessel:) SS Commonwealth sailing from Liverpool Aug. 13th 1903. Arriving at Port of (Boston).

Norway-Heritage. S/S Commonwealth. Dominion Line
(http://www.norwayheritage.com/p_ship.asp?sh=commo)

U.S., Find a Grave™ Index, 1600s-Current

MyHeritage. Spangshus Web Site

Zina Sanford in the 1920 United States Federal Census (Pocatello, Idaho)

Zina Sanford (Nekrolog)

Clifford Thorne. 1893–1957. LifeStory (Ancestry)

Ane Cathrine Marie Berthelsen

(1855-1922)

(Relation: Min oldemors 2.kusine. Nærmeste direkte, fælles ane: Mads Jakobsen Vestergaard (min tip3-oldefar)

Ane Cathrine Marie Berthelsen fødtes i Lendum, Hjørring amt, d. 1.9.1855 og blev døbt 14.oktober. Hun var datter af Berthel Christian Christensen og Christine Olufsdatter. Familien boede i Buurholt i Lendum sogn.

Lendum er sydligt nabosogn til det andetsteds omtalte Hørnemester sogn, dvs. det ligger sydvest for Frederikshavn. I midten af 1800-tallet var store dele af sognet dækket af hede. I 1855, da Ane Cathrine blev født, boede der omkring 700 personer i Lendum sogn. I sognet ligger hovedgården Lengsholm, der er kendt fra 1400-tallet. Kirken stammer fra middelalderen, formentlig omkring år 1200.



Lendum kirke

© 2010 by [Tomasz Sienicki](#) [user: [tsca](#), mail: tomasz.sienicki at gmail.com], [Lendum Kirke 2010 B](#)
[ubt](#), [CC BY 3.0](#)

Ane Cathrine Marie Berthelsen nævnes i folketællingen for Lendum fra 1860 som 5-årig.



Ane Kathrine Marie Berthelsen

Den 28.dec. 1877 blev hun i Skærum kirke gift med tjenestekarl Hans Christian Jensen, der tjente på herregården Skaarupgaard i Tolne sogn. Han var født 24.2.1854. Deres første børn blev født i Danmark: Annie (1878), Jensa (1881), Jens (1883), Anders Christian (1886).

Familien indvandrede i 1887 til Utah, USA.

I Utah bosatte de sig i den lille bebyggelse Chester nær Spring City i Sanpete County. Her fødtes børnene Johanna (f. 1888. d. 1889), Jonas (1891), Mina (1894), Mira (1894) og Katie Lenora (1897).

Chester havde i 1890 et beskeden indbyggertal på 259. Stedet blev tidligst kaldet Canal Creek (efter vandløbet Oak Creek lige vest for bebyggelsen), siden Chesterfield, der senere blev forkortet til Chester.

Ved folketællingen for Chester i Utah den 20.juni 1900 nævnes som bosiddende:

Hans Christian Jenson, landmand, indvandret 1886 og bosat på tællingsstedet i 14 år. Det anføres om ham (men ikke om hustruen) at han er naturaliseret statsborger.

Anna (Ane) Jensen, hustru, indvandret 1886, bosat 14 år. Det oplyses at hun har født 9 børn, hvoraf 8 stadig er i live.

James (Jens) C. Jensen, indvandret 1886, 16 år, bosat 14 år

Andrew (Anders) Jensen, indvandret 1886, bosat 14 år

De øvrige nævnte børn er alle født i Utah:

Jonas (Emil)Jensen, 8 år (han var født 5.6.1891)

Mira Jensen Jensen, 5 år (hun var født 22.7.1894)

Minne (Mina) Jensen, 5 år (hun var født 22.7.1894 (Mira og Mina var tvillinger))

Lenor (Katie Lenora) Jensen, 2 år (hun var født 4.10.1897).

De to ældste børn: Annie og Jensa boede således ikke hjemme på dette tidspunkt.

De enkelte børn:

Annie Christiana Katrine Jensen

fødtes 17.3.1878 i Åsted. Hun udvandrede i 1886 til Utah, USA. Her blev hun i 1896 gift med Christian N. Ericksen, der var født 8.12.1870 i Grand Island, Hall County, Nebraska. I 1930 boede de på 5th West Street i Mount Pleasant, Sanpete County, Utah. Deres 10 børn blev alle født i Mount Pleasant.

Ved en tælling i 1930 nævnes flg. børn på samme adresse (5th West Street i Mount Pleasant) som forældrene: Ray, 17 år, Ruth, 17 år, Opal, 11 år, og Beatrice, 7 år, altså 1 søn og 3 døtre, alle med efternavnet Ericksen.

Christian N. Ericksen døde 21.12.1937 i Mount Pleasant og blev begravet i Mount Pleasant City Cemetery.

Annie Christiana Katrine Ericksen døde 16.11.1968 i Salt Lake City, men blev begravet på kirkegården i Mount Pleasant.



Billede fra Main Street i Mount Pleasant

Photos of historic buildings on Mount Pleasant Utah's Main Street. March 2005, Nikon D70, Cory Maylet, [Mount Pleasant Utah](#), CC BY-SA 3.0

Jensen Albertine Marie Jensen

fødtes 20.1.1881 i Øxenhede, Volstrup sogn, Hjørring amt. Datoen men ikke pigens navn er angivet i kirkebogen. Barnet blev ikke døbt. Mon ikke navnet skulle have været Jensine?

Jensen emigrerede til USA i 1886 sammen med familien.

Jensen blev gift med Carl Christian Christensen 1.1.1900 i Chester, Sanpete, Utah.

I 1920 boede ægteparret i Spring City, Utah, sammen med følgende børn: C.Leroy (17 år), Theodore C. (14), Elfia K. (11), Ada L. (8), Darrill C. (5), Farrill S. Christensen (5 år).

I 1930 boede de i Manti, Sanpete, og Jensena var erhvervsmæssigt registreret som ægsamler indenfor fjerkræindustrien. Jensena enke på dette tidspunkt og af børnene på samme adresse nævntes fra tidligere: Theodore, Ada og Farrill og som nye: Fawn (8 år) og Ray (5 år).

I 1940 var adressen Ephraim, Sanpete. Jensena har tilsyneladende trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Af børnene nævnes: Theodore, Farrill og Fawn samt et barnebarn: Lavy Christensen (5 år).

I 1950 boede Jensena Christensen i Ogden og nu helt alene.

Ægteparret fik i alt 9 børn. Desuden havde Jensena en søn fra et tidligere forhold.

Carl Christian Christensen døde 19.2.1928 i Spring City.

Jensena Albertine Marie Christensen døde 5.11.1973 i Ogden og blev begravet på kirkegården i Spring City.



Jensena Albertine Marie Jensen

Jens (James) Christian Jensen

fødtes 21.9.1883 på Ravnshøje Mark i Åsted. Det anføres i kirkebogen, at drengen er navngivet uden dåb, og at forældrene er mormoner. Faderen var indsidder og arbejdsmand.

Jens blev efter udvandringen gift med Ernestine Carøe i 1906 i Manti, Sanpete, Utah. Familien boede i Chester. Den 22.11.1907 fik de datteren Ernestine Carrie. 12 dage efter fødslen, d. 4.12.1907 døde moderen. Efter hustruens død giftede Jens sig igen i 1912 i Salt Lake City med Minda Sophia Anderson (f. 13.10.1882 i Norge). Minda Sophia døde 27.4.1938. De fik 3 sønner: Marvin, Norman og Raymond.

James Christian Jensen døde 31.3.1967 i Salt Lake City.

Anders Christian Jensen

fødtes 1.4.1886 i Baksighus på Lille Ravnshøje Mark i Åsted. I kirkebogen står, at forældrene var mormoner, og det er senere tilføjet, at de udvandrede i maj 1887 (det må dog være 1886).

I 1907 (7.august) blev han gift med Marie Eliza Jespersen, f. 1888 i Danmark, indvandret 1906.

I en folketælling fra 1910 for Sanpete County er adressen Ephraim, Sanpete.

Der er ingen oplysning om børn i husstanden.

På et registreringskort fra slutningen af 1.verdenskrig kan aflæses, at Anders Christian Jensen boede som landmand med egen gård i Chester, Sanpete County. Under den fysiske beskrivelse nævnes, at han havde mistet det ene øje. Registreringen er dateret 12.sept. 1918. Som nærmeste pårørende anføres Maria Eliza Jensen.

Af en tilsvarende registrering under 2.verdenskrig (1942) fremgår det, at Anders Christian stadig er selvstændig erhvervsdrivende i Chester og bor sammen med Marie Jensen. Han er da 56 år.

Marie Eliza Jensen døde 19.3.1959.

Anders Christian Jensen døde 5.2.1963 i Mount Pleasant, Sanpete. Han blev dog begravet på Chester Cemetery.

Johanna Emilie Jensen

fødtes 5.12.1888 i Chester, men døde allerede 5.12.1889.

Jonas Emil Jensen,

blev født 5.6.1891 i Chester, hvor han boede i hvert fald indtil 1929. Ved tællinger i 1930 og 1935 er adressen Manti, Sanpete, hvorefter han igen flytter tilbage til Chester.

Ved den militære registrering i 1942 boede han i Chester og er selverhvervende. Hans nærmeste pårørende er hustruen Jenny Andrea Jespersen, f. 1893 i Esbjerg.

Jonas Emil Jensen døde i Chester 31.7.1981.

Jenny Andrea Jensen døde 4.2.1985.

Parret fik 3 børn: John, Ruth og Richard Jensen.



Jonas Emil Jensen

Mira Jensen

fødtes 22.7.1894 i Chester. Hun flyttede til Ephraim mellem 1910 og 1920. Mira blev gift 2 gange. 1.gang fik hun navnet Peterson, 2.gang Hackwell. Hun fødte 6 børn med to ægtemænd: Arthur Christian Peterson (født i Ephraim, Sanpete, død 9.11.1925 i Ephraim); vielsen fandt sted 16.10.1912. Ægtemand nr. 2 var Henry Edward Hackwell. Denne var født 1881 i Stockton, Durham County, i det nordøstlige England og indvandrede i 1903. H.E.Hackwell døde i Salt Lake City 7.5.1950.

Børnenes navne var: Ervan, Erva, Ada, Reva, Delorus og Helen.

Mira Jensen døde som Mira Peterson Hackwell den 3.5.1985 i Manti, Sanpete, Utah. En nekrolog blev trykt i The Manti Messenger 14.3.1985.

Minne (Mina) Jensen, (Miras tvilling)

fødtes 22.7.1894 i Chester. Hun blev gift med William George Olsen, der var født i Ephraim, Sanpete. De fik børnene Lemont, Arden, Fern, Evan, Robert og Lloyd, af hvilke sønnen Arden George Olsen giftede sig med Viola June Lundskog.

Minas 2.mand var William Albert Olds. De blev gift 16.10.1964. William Olds døde 1977 i Salt Lake City.

Mina Olsen døde 7.2.1980 i Salt Lake City. Der blev trykt en nekrolog i "The Manti Messenger" i Manti d. 21.2.1980.



Katie Lenora Jensen Sudweeks

Katie Lenora (Lenor) Jensen

fødtes 4.10.1897 i Chester. Hun blev gift med Charles Otto Sudweeks (født 27.6.1892 i Utah. Faderen indvandrede fra England). Sudweeks var landbrugsmedarbejder. De fik børnene Ralph, Jay, Kathryn (g. Messina), Elmo, Ora, Faye og Thora. Familien boede i Ephraim, hvor alle børnene blev født.

Charles Otto Sudweeks døde 21.1.1964 i Salt Lake City.

Katie Lenora døde 25.8.1985 i Bountiful, Davis County, Utah, og blev begravet på Ephraim Park Cemetery – ligesom tidligere manden.



Charles Otto Sudweeks

Ane Cathrine Marie Jensen døde 5.3.1922 i Ephraim, Sanpete County, Utah, og blev begravet på Chester Cemetery.

Af folketællingen for Ephraim, Sanpete County, 1930 kan man erfare, at Hans Christian Jensen stadig som 76-årig – og enkemand - er husejer og familieoverhoved i denne by. De andre i husstanden er: svigersønnen Otto Sudweeks (37 år), datteren Lenora Sudweeks (32 år) samt 5 børnebørn (Lenora og Otto Sudweeks' børn): Carlos (Jay), Orneita (Kathryn), Leola (Faye), Lavon (Ora) og Ralph.

Hans Christian Jensen (1854-1936) døde 5.4.1936 i Ephraim, Sanpete County, Utah, og blev begravet på Chester Cemetery.

En nekrolog blev trykt i avisens The Ephraim Enterprise 3.april 1936.

Ane Cathrines far: Bertel Christian Christensen (1830-1904) udvandrede også. Han døde i Spring City 19.12.1904, hvor han også blev begravet.



Bertel Christian Christensen

Følgende af Hans Christian Jensens søskende udvandrede også: Andreas Jensen, Christina Lowry, Amalia Larsen.



Folkebiblioteket i Ephraim, Utah

[Tricia Simpson, Ephraim Utah Carnegie Library, CC BY-SA 3.0](#)

Kilder:

Arkivalier Online. Kirkebog (Kontraministerialbog) for Lendum sogn. 1814-1862 FKVDJTA / 86

Arkivalier Online. Kirkebog (Kontraministerialbog) for Skærum sogn. 1854-1882 FKVDTA / 121

Arkivalier Online. Kirkebog (Kontraministerialbog) for Åsted sogn. 1868-1886 / 74

Arkivalier Online. Kirkebog (Kontraministerialbog) for Volstrup sogn 1871-1888 / 111

Folketælling for Lendum sogn 1860

1900, June 20, United States Federal Census for Utah, Sanpete, Spring City, Chester, District 0119

1930 United States Federal Census for Christian Ericksen, Utah, Sanpete,
Mount Pleasant, District 0022

Registration Card. Andrew Christian Jensen. Chester, Sanpete, 12.sept.1918

Andrew C Jensen in the 1910 United States Federal Census

Jones Emil Jensen in the U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942

Mina Olsen in the 1920 United States Federal Census

Charles O Sudweeks in the 1920 United States Federal Census

Hans C Jensen in the 1930 United States Federal Census

MyHeritage. Spangshus Web Site

1920 United States Federal Census for Jenseña Christensen. Utah, Sanpete,
Spring City. District 0100. Twelfth of February 1920

1940 United States Federal Census for Jenseña Christensen. Utah. Sanpete.
Ephraim. 20-6

Inger Kathrine Pedersen

(1871-1960)

(nævnt kortfattet i bind 1.)

(Relation: Min fars farfars 3.kusine. Nærmeste direkte, fælles ane: Christen Thomsen Calmer (min tip4-oldefar)

Carl Christian Jensen and Inger Kathrine Pedersen



Hans Christian Jensen was born near Spring City, Utah, to Carl Christian Jensen and Inger Kathrine Pedersen. Their families emigrated from Denmark to the Salt Lake area after joining the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Carl Christian Jensen og Inger Kathrine Pedersen

Fra 1.del:

*James C. Pedersens mor, Cathrine Marie Pedersen, f. Christensdatter, udvandrede også til Spring City i Utah, enten samtidig med eller senere end James. Hun var født 3.3.1839 i Åsted sogn i Hjørring amt, og hun døde i Spring City 2.1.1927. James' far, Christian Pedersen, døde i 1880, 7 år før James' udvandring. I øvrigt udvandrede to af James' søstre også: Christina Marie Pedersen til Chester, Sanpete, Utah, USA, og **Inger Kathrine Pedersen** til Spring City, Utah, USA, og siden til Aetna, Alberta, Canada.*

Inger Kathrine Pedersen var født 13.7.1871 i Åsted, Hjørring amt, og døbt 15.10.1871 i samme sogn. Hun var datter af husmand Christian Pedersen og Marie Cathrine Pedersen, f. Christensen. De boede i Viingaardshus(et?) / Vingårdshus.

Inger Kathrine blev døbt som mormon, da hun var 13 år gammel.

Som ung pige arbejdede Inger Kathrine på forskellige gårde.

I 1890 boede hun stadig i Åsted.

Inger Kathrine udvandrede i 1890 til Utah, USA. Først arbejdede hun for en biskop i Mount Pleasant. Siden tog hun til Salt Lake City, hvor hun arbejdede som opvasker på et hotel.

Den 4.nov. 1891 blev hun gift med Carl Christian Jensen i Manti Utah Temple, Manti, Sanpete, Utah. Carl Christian Jensen var født 28.11.1865 i Åsted. Parret fik et hjem lidt nord for Spring City. Her boede de indtil foråret 1897.

Parret fik 9 børn. Af disse blev den ældste, Hans Christian Jensen, født 8.8.1892 i Spring City, Utah, blev gift med Zina Skriver, der var født 1890 i Hyrum, Cache County, Utah.

I 1897 flyttede de til Canada. Både Inger Kathrine, Carl Christian og hans forældre tog turen nordpå med overdækkede hestevogne. De forlod Spring City den 24.maj og ankom til byen Cardston i Alberta 9.7.1897. De bosatte sig i det nærliggende Aetna. Her blev det fjerde barn, Magnus Carl Jensen, født den 14.juli 1899. Aetna er en lille landsby få kilometer nord for grænsen til USA. Her boede ægteparret til deres død.

Inger Kathrine Pedersen

Mother joined the L.D.S. Church in her native land, Denmark, when 13 years old. She and her older sister, Lovise were baptized a night when dark, in cold water that had some ice on it in a water hole where they had dug peat, a dirt used for fuel in that country. After putting on dry clothes, they returned home, about one half mile from where they were baptized.

There the elders confirmed them members of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Mother says that right then she received a testimony that she knows beyond the shadow of a doubt that the Church is true.

As a young girl, she worked on farms there in Denmark. The last year of two she worked for a family where the man was a shoemaker. Her work was to look after the children. About 20 years later, when father was on a mission, he visited these people. They were telling him what a fine fine she was when the woman said but of course I don't have to tell you.

She migrated to America in 1890. She first worked for a Bishop in Mount Pleasant. Then she went to Salt Lake and worked in a hotel washing dishes. Then she quit and came home and got married to Carl Christian Jensen the 4th of November 191891. They then made their home in spring City as this was where their families were living. They lived there till the spring of 1897, when they decided to come to Canada. She and father, her father and mother-in-law, two brothers-in-law and their families all left for Canada with horses and covered wagons. They arrived in Cardston 9 July 1897 and located at Aetna, Alberta.

She was a Relief Society teacher for many years. On one trip, she and her partner opened and closed 22 gates. This partner was Sister Edna Bohne Jensen.

She was Second Councillor in the Relief Society for many years. She was always helpful in times of sickness and spent much time with the sick. She also taught the kindergarten class for a time in Sunday School.

She was the mother of 9 children, 2 of whom died quite young. One was 9 years and one 2 years. She was a good wife and mother. She has been a widow for many years and has had a hard time making ends meet at times as father died before he had time to get the debts accumulated while he was on his mission all paid off. She liked gardening and flowers. She always had a flower garden. She liked to look at seeds and to let them run through her fingers the last years of her life. She lived with her daughter Hazel and her husband Nephi Richards. They took very good care of her. She died the 19th May 1960 at the age of 89 years.

Carl Christian Jensen døde 2.7.1915, hvorimod Inger Kathrine blev meget ældre og afgik ved døden 19.5.1960. I den sidste tid boede hun hos datteren Hazel og dennes mand Nephi Richards, der tog sig af hende.

Børnenes navne er: Hans Christian Jensen (1892-1988), Mabel Martina Skriver, f. Jensen (1894-1960), Esther Caroline Goble, f.Jensen (1897-1981), Magnus Carl Jensen (1899-1980), Hazel Katherine Richards, f.Jensen (1901-1979), Levi Daniel Jensen (1904-1913), Ora Lyman Jensen (1907-2001), Celesta Amalie Jensen (1910-1912), Lyda May, f. Jensen (1915-1991).



Inger Kathrine og Carl Christian Jensen

Følgende af Inger Kathrine Pedersens søskende udvandrede også til USA:

Christina Marie Pedersen, Jens Christian Pedersen, Louisa Sofia Agnes Christensen (født Pedersen), Ida Karoline Pedersen, Sørine Amalia Pedersen.



Inger K. og Carl Christian Jensens gravsted i Aetna, Alberta, Canada

Kilder:

Kirkebog (Kontraministerialbog) for Åsted sogn 1871 (1868-1886) / 86

Jensen, Hans Christian (søn): "This is a little history of Carl Christian Jensen, Inger Kathrine Pedersen and their posterity"

Inger Peterson Jensen Bio from Stan and Elvira's records. 2018

MyHeritage. Spangshus Web Site

Niels Christian Svendsen

(1885-1964)

(Relation: Min farmors 2.fætter. Nærmeste direkte, fælles ane: Mogens Madsen
Vestergaard (min tip2-oldefar)



Niels Christian Svendsen

Niels Christian (i kirkebogen: Kristjan) Svendsen blev født 16.10.1885 i Hørby, Hjørring amt som søn af husmand Jacob Kristjan Svendsen og Kristjane Olesen. Forældrene boede i Korsagerhus i Hørby. Dåben fandt sted den 27.december i Hørby kirke.

Hørby sogn ligger vest for Sæby.

Niels Christian Svendsen udvandrede til USA med afsejling fra Kristiansand, Norge, den 26.marts 1909. Ankomst til New York 8.april 1909. Herefter boede han først i North Dakota og siden i Montana.

I 1917 blev han – som bosat i staten Montana - registreret ved indkaldelsen under 1.verdenskrig. Ved denne lejlighed angives adressen som Twete, Blaine, Montana. Han var landmand. Registreringsblanketten er dateret 12. sept. (1917?)

Den 28. marts 1918 blev han ved Distriktsretten for Blaine County i Chinook, Montana, naturaliseret som statsborger i USA.

Efter 10 år i USA – i 1919 - søger Niels Christian om at få udstedt et amerikansk pas, så han kan besøge forældrene i Danmark. Han forpligtede sig til at vende tilbage til USA inden for 1 år. Ansøgningen blev underskrevet af en repræsentant for Distriktsretten i Chinook, Montana, den 29.november 1919. Passet blev udstedt 5. dec. 1919. Hans adresse i USA var da Harlem, Blaine, Montana. Afsejlingen skulle ske fra New York havn i december 1919.

Indrejsen i USA (New York) i december 1920 er altså en tilbagevending til det land, hvor han er statsborger. Han (de) afsejlede fra København og ankom til New York 9. dec. 1920 med skibet "Oscar II".

På rejsen i 1920 ledsages han af hustruen, Ane Kathrine Svendsen, f. Nielsen. Hans hustru indvandrede sandsynligvis oprindeligt den 10.okt. 1916.

Ved indrejsen i 1920 noteres begivenheden som en immigration, men samtidig oplyses det – modstridende – at han var statsborger i USA og med fast adresse der. Begge dele kan ikke være rigtige.



"Oscar II" fra Scandinavia America Line i New York Havn i 1915

Ved folketællingen i 1930 boede familien i eget hus i Silver Bow (nu Silverbow Road) ved Hogeland, Blaine, Montana. Niels Christian arbejdede som landmand, men han oplyste, at han ikke boede på gården.

Hogeland ligger nordligst i Montana, ikke langt fra den canadiske grænse, og nord for det tidligere hjem i Harlem.

Ved tællingen i 1930 bestod husstanden af Niels Christian Svendsen selv, hustruen, her kaldet Anna Swenson (naturaliseret, indvandret 1920!!), datteren Beatrice Swenson, 6 år, sønnerne Norman (3 år) og Kenneth (under 1 år) samt Niels Christians broder Ingeman Swenson (23 år), dvs. Peter Ingeman Svendsen (23 år, ikke gift, indvandret 1925) (se mere om denne nedenfor).

I 1942 blev Niels Christian Svendsen registreret igen i anledning af 2.verdenskrig. Men han var da 57 år.

Ved en tælling i 1950 boede Niels Christian Svendsen med hustru (uden børn) som lejere i et hus, ejet af Catherine Obrien i hus nr 1137 i Chinook (formentlig New York Street 1137).

Niels Christian Svendsen døde 3.7.1964 i Havre, Hill, Montana, hvor han var indlagt på hospitalet: Kennedy Deaconess Hospital. Hans faste adresse på dødstidspunktet var Hogeland, Blaine, Montana. Han blev begravet på Hogeland Cemetery.

Ane Kathrine Svendsen levede længst, hun blev 92 år og døde 13.juli 1991 i Billings, Yellowstone, Montana. Hun blev gravlagt på Hogeland Cemetery.

Børn:

Harry Svendsen, f. 19.sept. 1921. Han døde som lille, nemlig i 1923.

Beatrice Svendsen. f. 26.7.1923, død 27.1.2002. Hun blev 25.11.1946 gift med Norman W. Anderson. De fik børnene Marian, Sharlene og Brian.

Harry Norman Svendsen, født 8.5.1926 i Chinook, Blaine, Montana, død august 1979. Han blev gift og fik en datter.

Kenneth Niels Svendsen, f. 15.9.1929. Hustru: Donna Marie Svendsen (1933-2017).

Kilder:

Arkivalieronline. Kirkebog for Hørby sogn, Hjørring amt. 1882-1891 / 16

Family Search

Ancestry

U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918

U.S., Passport Applications, 1795-1925 for Niels Kristian Svendsen. Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925. 1919-1920. Roll 1005 - Certificates: 147126-147499, 09 Dec 1919-10 Dec 1919

1930 United States Federal Census for Niels Swenson, Montana, Blaine, Silver Bow, District 0024

Niels Kristian Svendsen in the U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942

Harry Norman Svendsen in the Montana, U.S., Birth Records, 1897-1988

1950 United States Federal Census for Niels C Svendsen. Montana. Blaine. Chinook

MyHeritage. Spangshus Web Site

Ancestry

Søskende til Niels Christian Svendsen:

Ole Christian Svendsen (1883-1976)

Ole Christian Svendsen fødtes 21.10. 1883 i Hørby, Hjørring amt.



Ole Christian Svendsen

Ole Christian Svendsen indvandrede til USA.

Han ankom til New York den 19.3.1929. Han sejlede 7.marts fra København med skibet "Frederik VIII".

Formentlig var han vendt tilbage fra et besøg i Danmark.

I marts 1929 angives han som naturaliseret US-borger siden 24.11.1916 (dokumentet udstedt i Blaine County, Montana). Hans adresse i 1929 var Twete, Blaine, Montana.



Amerikabåden S.S. Frederik VIII under afsejling fra København i oktober 1925. Skibet var bygget i Szczecin og sejlede fra 1914 til 1935. Ejer var det danske Scandinavian America Line.

Ole Christian var landmand. Han blev ikke gift.

Han var muligvis den Ole Christian Svendsen (23 år og ugift) der i juni 1907 indrejste fra Canada til USA.

En sandsynlig rute er derfor via Liverpool til én af de canadiske immigranthavne og videre mod syd til USA's grænse.

I 1940 boede han i Hogeland, Montana hos en bror, Peter Svendson, må være Christian Peter Svendsen, født 27.8.1892, dennes hustru Catherine, 37 år, samt døtrene Betty (15 år) og Carol (4 år).

I 1942, ved den militære registrering under 2.verdenskrig, var han bosat i Hogeland, Montana. Som slægtning angives Pete Svendsen (altså Christian Peter Svendsen).

Ole Christian Svendsen døde 18.2.1976 på plejehjemmet Harlem Rest Home i Harlem, Blaine, Montana, USA. Han døde som følge af svær arteriosklerose. Han blev begravet på Silver Bow Cemetery ved Hogeland, Montana.

Kilder:

Montana, U.S., State Deaths, 1907-2018 for Ole Christian Svendsen.
Montana Death Records. 1976 Feb-1976 Mar

Christian Peter Svendsen (1892-1970)

Christian Peter Svendsen var født 27.8.1892 i Rålundshus i Lendum og døbt 11.dec. 1892 som Christian Peder Svendsen. Indtil afrejsen var han bosat i Lendum, Hjørring amt.

Han udrejste 1912 med afrejse fra Frederikshavn 8.3.1912 og fra Kristiansand i Norge 9.3.1912 og ankomst til New York 20.3.1912 med skibet Oscar II. Hans kontaktperson i USA var en broder (Ole Christian Svendsen).

Hans sidste adresse i Danmark var Frederikshavn og hans destination var Harlem, Montana.

I 1914 (11.nov.) ansøgte Christian Peter Svendsen om statsborgerskab (Declaration of Intention), mens han boede i Russell, North Dakota.

10.6.1918 blev han naturaliseret som amerikansk statsborger. Dokumentet var udstedt i Washington, D.C.

24.12.1923 blev han i Chinook, Montana, gift med Katherine Schaack.

I 1935 boede familien i Hogeland, Blaine, Montana. Det var også tilfældet i 1940. Ved tællingen i april 1940 var han 47 år. Han var landmand og boede i eget hus. Christian Peter Svendsen boede sammen med hustruen Catherine

Svendson, født Schaack (37 år), døtrene Betty (15 år) og Carol (4 år) samt broderen Ole Christian Svendsen (56 år).

Betty Svendsen blev gift med Ruben Johnson og siden – som 58-årig - med Marvin Richard Calahan, sammen med hvem hun boede i Kalispell, Montana.

Carol Svendsen blev gift med Ernest Peter Ekegren. De bosatte sig i Choteau.

Katherine Svendsen var født 28.12.1900 i Chicago, Illinois. Hendes far, Peter Schaack, var født i Tyskland.

I 1946 trak de sig tilbage fra det aktive liv og flyttede til Harlem.

Christian Peter Svendsen døde 26.12.1970 i Harlem, Blaine, Montana.

I 1986 flyttede Katherine til Chinook.

Katherine Svendsen fik et langt liv og døde 26.1.1998 i Choteau, Teton, Montana, USA.

Kilder:

Kristian Peter Svendsen in the New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957

List or Manifest of Alien Passengers for the United States ... (on board) SS Oscar II sailing from Christianssand Mar 9 1912

Arkivalier online. Kirkebog (Kontraministerialbog) for Lendum sogn, Hjørring amt 1892-1905 FKVD / 4

Record for State Registrar. Marriage Certificate. State of Montana. Marriage Licence no 3209 (1958). Bride: Carol Elaine Svendsen

Ancestry

Peter Ingeman Svendsen (1906-1995)

Peter Ingeman Svendsen blev født 18.9.1906 i Rålundshus i Lendum, Hjørring amt. Ved dåben 7.10.1906 fik han navnet Peter Ingemann Svendsen.



Peter Ingeman Svendsen

Han indvandrede 1926 til USA. Han afrejste fra København 14.juli 1926 og ankom til New York den 26.juli 1926 med skibet Frederik VIII.

Ved en folketælling 1930 for staten Montana boede han (23 år og ugift) hos broderen Niels Christian Svendsen i Silver Bow ved Hogeland, Montana. 1.oktober 1932 giftede Peter Ingeman Svendsen sig med Julia Onieda Aamodt Wing i Chinook, Blaine, Montana.

Julia Onieda Aamodt var født 21.9.1915 i Caledonia, Houston, Minnesota. Hendes far, John Omodt (Aamodt) var indvandret fra Norge. Efter faderens

død i 1918 blev det nødvendigt at bortadoptere barnet til familien Walter og Alma Wing, hvorved hun flyttede til Montana. Alma var Julias moster. Julia fik tillagt efternavnet Wing efter sit eget.



Julia Onieda Aamodt Svendsen

Peter Ingeman og Julias datter Joyce Irene Svendsen fødtes 29.7.1933 i Turner, Blaine, Montana. Som voksen blev Joyce gift med William Chagnon.

I 1940 boede familien i Hogeland, Blaine, Montana.

Peter Ingeman Svendsen blev 16.okt. 1940 registreret på U.S. World War II Draft Cards.

Datteren Darlene Julia fødtes 31.1.1943 i Tacoma, Pierce, Washington. Hun døde som ganske lille, nemlig 21.10.1946.

Ved folketællingen i 1950 registreredes forældrene og tre døtre: Joyce (16 år), Joan Ann (10 år) og Alice (8 år).

Joan blev gift McCloskey, og Alice fik giftenavnet Beto.

Peter Ingeman Svendsen døde 2.2.1975 i Moses Lake, Grant, Washington. Han blev begravet 6.2.1975 i Hogeland, Blaine, Montana.

Julia Onieda Aamodt Svendsen døde 14.11.2013 i Helena, Montana.

Det sjældne fornavn Onieda er af indiansk oprindelse.

Helena er hovedstaden i staten Montana. Denne stat er meget bjergig og der er store sparsomt beboede områder. Der er ingen storbyer i Montana. Kun 1 by, Billings, har over 100.000 indbyggere.

Svendsen

HOGELAND — Ingeman Svendsen, 68, died Sunday in Moses Lake, Wash.

He was born Sept. 18, 1906, in Denmark and attended Danish schools. In 1926, he moved to the Harlem-Hogeland area.

Mr. Svendsen was a car and machinery dealer. After retirement he was a caretaker for the Big Flat Cemeteries in Turner and Hogeland.

On Oct. 1, 1932, he married Julia Wing in Chinook. Survivors include the widow; three daughters, Joyce Chagnon of Havre, Joann McCloskey of Reno, Nev., and Alice Beto of Malta; a brother, Christ of Harlem; two brothers and a sister in Denmark and 13 grandchildren.

Services will be at 2 p.m. Thursday in Hogeland Lutheran Church. Burial will be in the Wing Cemetery. Eliason-Edwards Funeral Home is in charge of arrangements.

Nekrolog over Peter Ingeman Svendsen i 1975

Blaine County i Montana, der ofte omtales i disse beskrivelser, ligger mod nord i staten, således at nordgrænsen udgøres af USA's grænse mod Canada, mens sydgrænsen er naturlig, nemlig Missouri-foden.



Stedet hvor Cow Creek løber sammen med floden Missouri nær Cow Island i Blaine County, Montana

[Montana Geographic Society, Cow Creek flows into Missouri, near Cow Island in Missouri Breaks, Blaine County, Montana, CC BY-SA 3.0](#)

Kilder:

Peter Ingman Svendsen in the U.S., World War II Draft Cards Young Men, 1940-1947

Peter Ing(eman) Svendsen in the New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957

Marriage License (30.9.1932). Marriage Certificate (4.10.1932). No. 1344. Blaine County, Montana

Ellen Helene Christensen

(1915-1998)

(Relation: halvkusine. Nærmeste fælles, direkte ane: Johanne Marie Christensen – min farmor)

Ellen Helene Christensen var datter af Jens Marinus Christensen (søn af min farmor og Ole Peter Carlsen) og Elna Marie Agerbak. Hun fødtes 15.8.1915 i Knæverhede i Volstrup sogn.

Moderen var ugift Elna Marie Agerbak, 21 år og tjenestepige. Barnefaderen var Jens Marinus Christensen, ungkarl, fra Knæverhede.

Dåben fandt sted 19.sept. 1915 i Volstrup kirke. Forældrene blev senere gift.

Fadderne ved dåben var: Barnets moder; Nora Helene Agerbak fra Sæby (moderens svigerinde); Baneforman J. Chr. Agerbak fra Knæverhede i Volstrup sogn (barnets morfar); Barnets fader; Arbejdsmann Sivert Jensen fra Sæby (moderens svoger).

I 1921 og 1925 boede familien stadig i Volstrup sogn. I 1925 er adressen angivet som Toftlund (landsby i Volstrup sogn), der i 1940'erne blev en forstad til Sæby. Faderen var landmand.

Volstrup sogn er beliggende ved Sæby Å umiddelbart vest for købstaden Sæby. Bebyggelsen Knæverhede (med skole) lå i den østlige del af sognet. Kirken med præstegården ligger mod vest i sognet. Herregården Sæbygaard ligger nord for Knæverhede, tæt på Sæby. Gårdens historie går tilbage til den katolske tid, hvor den tilhørte bispen af Børglum.

Den 6.oktober 1929 blev Ellen Helene konfirmeret i Frederikshavn kirke, så på et tidspunkt mellem 1925 og 1929 er familien flyttet til Frederikshavn sogn.

Den 8.7.1942 fødte Ellen Helene en søn, Ernest Gerhard, på sygehuset i Frederikshavn. Moderens bopæl ved fødslen var: Agerbak, Hjørringvej, Frederikshavn. Ellen Helene betegnedes som: Ugift husassistent Ellen Helen Christensen, f. 15.8.1915. Drengen blev døbt 6.sept.1942 som Ernst Gerhardt Christensen i Frederikshavn kirke. Blandt fadderne var: Arbejdsmand Jens Christensen, Agerbak, Hjørringvej, Frederikshavn (morfar), Alva Christensen, Frederikshavn (morbrors hustru)

24.2.1954 ankom Ellen Helene Christensen til USA (New York) med skibet "Stockholm" sammen med sønnen (der da rejste under navnet Ernst G. Christensen).

Ellen Helene Kramme blev gift 1.3.1954 med Ottenius Kramme i Fort Dodge, Iowa.

Ottenius Kramme adopterede Ernst den 23.10.1954 i Fort Dodge, Iowa, og sønnen fik adoptivfaderens efternavn.

Ellen Helene og Ottenius Kramme boede indtil 1958 i Iowa.

Ottenius Kramme var født 26.9.1906 i Mygdal sogn, Hjørring amt. Sognet ligger nordøst for Hjørring.

Den 22.1.1952 emigrerede han til USA (ankomst New York). Skibet var "Stockholm", der afsejlede fra Göteborg. Hans profession var murer. Ottenius Krammes destination var Fort Dodge, Iowa.

Ottenius Kramme blev naturaliseret 29.4.1957, hvor han boede på adressen: Des Moines, Iowa.

Ellen Helene Kramme ansøgte om naturalisering som statsborger i US den 2.7.1959.

På ansøgningstidspunktet og på tidspunktet for tildeling af statsborgerskab (17.9.1959) var hendes adresse: 1645 N. Keystone, Chicago, Illinois, USA.



Ellen Helene Kramme, f. Christensen



Ottenius Kramme

Ellen Helene Krammes ansøgning om statsborgerskab i USA:

ORIGINAL
(To be retained
by Clerk of Court)

UNITED STATES OF AMERICA

325
391625

PETITION FOR NATURALIZATION

No. _____

Filed under Sec. 316a

To the Honorable the UNITED STATES DISTRICT COURT of NORTHERN ILLINOIS at CHICAGO, ILLINOIS.

This petition for naturalization, hereby made and filed, respectfully shows:

- (1) My full, true, and correct name is **ELLEN HELENE KRAMME**
(Full, true name without abbreviation, and any other name which has been used, must appear here)
- (2) My present place of residence is **1645 N. Keystone**, Chicago, Illinois
(Number and street) (City or town) (State)
is **Housewife**. (3) My occupation
(Month) (Day) (Year) (County) (State)
(4) I was born on **August 16, 1915**, in **Vostrup, Knæverhede, Denmark**
(Month) (Day) (Year) (City or town) (County, district, town, or State)
(5) My personal description is as follows: Sex **Female**, complexion **Fair**, color of eyes **Green-Brown**, color of
hair **Blond**, height **5 feet 8 inches**, weight **124 pounds**, visible distinctive marks **None**; country of which I am a
citizen, subject, or national **Denmark**. (6) I am **not** married; the name of my wife or husband is **Ottenius**,
we were married on **March 1, 1954**, at **Fort Dodge, Iowa**, he or she was born
(Month) (Day) (Year) (City or town) (State)
at **Mygdal Hjorring, Denmark** (Country) (Month) (Day) (Year) and entered the United States
(Month) (Day) (Year) (City or town) (State)
States at **New York** (Country) on **September 26, 1906**
(Month) (Day) (Year) (City or town) (State)
and now resides at **With me** (Country) (Month) (Day) (Year) and was naturalized on **April 29, 1957**
(Number and street) (City or town) (Country and State) (Month) (Day) (Year)
at **Des Moines, Iowa** certificate No. **7679360**; or became a citizen by
(City or town) (State)
- (7a) (If petition is filed under section 319 (a), Immigration and Nationality Act.) I have resided in the United States in marital union with my United States citizen spouse for at least 3 years immediately preceding the date of filing this petition for naturalization, and have been physically present in the United States at least half of that time.
- (7b) (If petition is filed under section 319 (b), Immigration and Nationality Act.) My husband or wife is a citizen of the United States, is in the employment of the Government of the United States, or of an American institution of research recognized as such by the Attorney General of the United States, is employed directly or indirectly in or corporation engaged in whole or in part in the development, promotion, and expansion of the United States, or is a missionary thereof, or a public international organization having its principal office in the United States, or is employed by a treaty or statute, or is authorized to perform the ministerial or priestly functions of a religious denomination having a bona fide organization within the United States, or is engaged solely as a missionary by a religious denomination or by an interdenominational mission organization having a bona fide organization within the United States, and such husband or wife is regularly stationed abroad in such employment. I intend in good faith upon naturalization to live abroad with my spouse and to resume my residence within the United States immediately upon termination of such employment abroad.
- (8) I have **1** children; and the name, sex, date and place of birth, and present place of residence of each of said children who is living, are as follows:
Ernest G. (M.), Denmark 7/8/42 Resides with me.

(9) My lawful admission for permanent residence in the United States was at **New York**
(City or town) under the name of **Ellen Helene Christensen** (Country) on **February 24, 1954**
(Month) (Day) (Year) on the **Stockholm** (Name of vessel or other means of conveyance)

(10) Since my lawful admission for permanent residence I have not been absent from the United States, for a period or periods of 6 months or longer, except as follows:

DEPARTED FROM THE UNITED STATES			RETURNED TO THE UNITED STATES		
PORT	DATE (Month, day, year)	VESSEL OR OTHER MEANS OF CONVEYANCE	PORT	DATE (Month, day, year)	VESSEL OR OTHER MEANS OF CONVEYANCE

(11) It is my intention in good faith to become a citizen of the United States and to renounce absolutely and entirely all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which at this time I am a subject or citizen. (12) It is my intention to reside permanently in the United States. (13) I am not and have not been for a period of at least one-half year immediately preceding the date of this petition a member of or affiliated with any organization proscribed by the Immigration and Nationality Act, any section, subsidiary, branch, affiliate, or subdivision thereof, nor am I a member of, or affiliated with, any organization which I believe in, or support, or performed any of the acts or activities prohibited by that Act. (14) I am able to read, write and speak the English language (unless exempted therefrom). (15) I am, and have been during all the periods required by law, a person of good moral character, attached to the principles of the Constitution of the United States and well disposed to the good order and happiness of the United States. I am willing, if required by law, to bear arms on behalf of the United States, to perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States, and to perform work of national importance under civilian direction (unless exempted therefrom). (16) I have resided continuously in the United States since **February 24, 1954** and continuously in the State in which this petition is made for the term of 6 months at least immediately preceding the date of this petition and I have been physically present in the United States for at least one-half of the **5** year period immediately preceding the date of this petition. (17) I have **not** heretofore made petition for naturalization No. _____ on **(Month) (Day) (Year)** at **(City or town)** (County) (State) in the **Court**, and such petition was denied by that Court for the following reasons and causes, to wit: **(Name of Court)**

(18) Attached hereto and made a part of this, my petition for naturalization, are the affidavits of at least two verifying witnesses required by law.

(19) Wherefore I, your petitioner for naturalization, pray that I may be admitted a citizen of the United States of America, and that my name be changed to **None**.

I, aforesaid petitioner, do swear (affirm) that I know the contents of this petition for naturalization subscribed by me, and that the same are true to the best of my knowledge and belief, and that this petition is signed by me with my full, true name: **SO HELP ME GOD.**

A 8 623 966

ALIEN REGISTRATION NO. _____

Form N-405
(Rev. 11-5-58)

16-41073-10

(Full, true, and correct signature of petitioner, without abbreviation)

Ellen Helene Kramme

Ernest Gerhard Kramme ansøgte 3.12.1959 om statsborgerskab. Han boede da på adressen 1645 N. Keystone, Chicago, sammen med forældrene.

Ernest Gerhard Kramme var formentlig helt fra 1986 bosat i Greenwood, Arkansas, USA. Ellen Helene Kramme var registreret der i 1988 på adressen: 319 W Cedar St.

Ottenius Kramme døde 24.9.1972 i Cragin, Cook, Illinois.

Ellen Helene Kramme døde 24.6.1998. Hendes sidste adresse var: Greenwood, Sebastian, Arkansas 72936, USA.

Følgende af Ottenius' brødre udvandrede også til USA:

Kristian Johan Kramme

(22.10.1892-20.4.1992) emigrerede til USA 4.2.1912. Han ankom som indvander 4.2.1912 til New York (afrejste fra Liverpool) og hans destination var Boone, Iowa. Skibets navn var "Cameronia". Hans kontaktperson i USA var en onkel: Thomas Charsyn. Kristian var gift med Agnes Wilhelmina Jørgensen (født i Fort Dodge, Iowa). Hans sidste adresse var: West Fort Dodge, Webster, Iowa, United States.



Kristian Johan Kramme



SS Cameronia. Foto fra 1911, det år hvor skibets jomfrurejse fandt sted. Skibet var ejet af Anchor Line i Glasgow, og det sejlede på ruten Glasgow - Liverpool – New York. Kristian Johan Kramme sejlede til USA med dette skib i 1912. SS Cameronia blev sænket af en tysk ubåd 15.4.1917, øst for Malta, på hvilket tidspunkt det tjente som troppetransportskib. Udo over besætningen var der ca. 26.50 soldater om bord. 210 personer omkom, resten blev taget op af britiske destroyere.

Laurids Møller Kramme

Født 18.8.1894 i Mygdal, emigreret med ankomst til New York, USA 1.3.1913. Han giftede sig i 1917 med Johanna Katrine Pedersen, f. i Iowa. De fik 6 børn. Laurids Møller Kramme døde 23.12.1964 i Des Moines, Iowa, USA. Hans hustru døde kun få måneder tidligere, 5.9.1964.



Laurids Møller Kramme

Jens Senius Kramme

f. 19.11.1898, Ulslev Mark, Mygdal. Emigreret til USA 1915.

Jens Senius var gift 2 gange: med Gladys Burrows (5 børn) og med Mildred (ingen kendte børn)

Hustruen Gladys døde 15.10.1980 i Sibley, Iowa.

Hustruen Mildred døde 1983 i Cook, Illinois.

Jens Senius døde 13.6.1990 i Des Plaines, Illinois, USA.

Kozlov; loving mother of Walter (Mary); dearest grandmother of Dana and Christopher. Funeral service Saturday 10:30 a.m. at The Montclair-Lucania Funeral Home, 6901 W. Belmont Ave. Interment Elmwood Cemetery. Visitation Friday only 1 to 9 p.m. 312-622-9300

KRAMME

Jens S. Kramme, beloved husband of the late Mildred; loving father of Delores Giacchetti, James (Iona) Retzer, Robert (Shirley), William (Frances) Kramme and Lillian (Robert) Bartelson; grandfather of 12; great-grandfather of 14; great-great-grandfather of eight; brother of Chris Kramme, of Ft. Dodge, IA and Sievert Kramme, of New Port Richey, FL. Visitation Friday 2 to 9 p.m. at Peterson Funeral Home, 6938 W. North Ave. Service Saturday 10 a.m. Interment Ridgewood. 312/637-4441 or 708/848-6661.

KUCZYNSKI

Peter E. Kuczynski Sr., beloved husband of the late Lillian, nee Zawacki; loving father of Peter Jr., Leonard (Louise) Kuzin and Betty; dear grandfather of Norine, Marylou, Gary and Cynthia; fond great grandfather of Michael, Daniel, Brian, and Jennifer.

Nekrolog over Jens Senius Kramme

Karl Sofus Kramme

Karl Sofus Kramme var født 29.11.1900 i Mygdal. Han emigrerede til USA i 1920 med afsejling fra Southampton i England og ankomst i New York 13.6.1920. Skibets navn var "Imperator". I 1926 blev Karl Sofus gift i Arthur, Iowa, med Sarah Lorraine Jensen. Hjemadressen på dette tidspunkt var Fort Dodge, Iowa.

Karl Sofus Kramme døde den 11.2.1985 i Des Moines, Polk, Iowa.



"Imperator" (bygget 1912), der under dette navn sejlede på ruten Hamburg-Southampton-New York 1913-1921. Billedet er fra jomfrurejsen i 1913

Sivert Kramme

f. 6.11.1904 i Mygdal. Emigreret til USA med ankomst til New York 9.2.1926.

Sivert Kramme blev gift med Gladys Idella (1906-1993) i 1930 i Chicago, Illinois. Ægteparret fik 3 børn.

Sivert Kramme døde den 28.12.1992 i Port Richey, Pasco, Florida, USA.



Sivert Kramme

Thorvald Kramme

Thorvald Kramme fødtes 8.1.1910 på Uslev Mark i Mygdal sogn, Hjørring amt. Hans hustru hed Karen Marie Jensen (f. 26.7.1909). De blev gift 14.10.1934 i Mygdal.

Inden sin udrejse var Thorvald Kramme købmand i Frederikshavn.

Thorvald og Karen Marie emigrerede til USA med ankomst til New York i 1955. Der var 3 børn i ægteskabet, af hvilke Anna Bodil var født i 1935 og Thorkild i 1940. Det tredje barn var Erik Kramme. Anna (Ann) blev gift Andersen og kom til at bo i Winfield, IL. Thorkild blev gift med Diane og bosatte sig i Elmhurst, IL. Erik giftede sig med Ruth og de boede i Chicago.

Thorvald Kramme døde 9.3.1989 i Racine, Wisconsin.

Der blev trykt en nekrolog i The Journal Times 10.3.1989.

KRAMME, MR. THORVALD
3609 Republic Ave.

Age 79. Passed away on March 9, 1989, at his residence. He was born on January 8, 1910, in Mygdal, Denmark, and had came to the United States in 1955. Mr. Kramme was a member of Gethsemane Evangelical Lutheran Church, Racine Danish Brotherhood Lodge #4. Surviving are his wife, Karen; three children, Mrs. Ann Andersen of Winfield, IL, Thorkild "Corky" (Diane) Kramme of Elmhurst, IL, Erik (Ruth) Kramme of Chicago, IL; 10 grandchildren; three great grandchildren; special friends, Phillip and Karen Knudsen, Chris and Helen Nielsen, Chris and Hanne Madsen and Joni Kaiser; nieces, nephews other near relatives and friends. He was preceded in death by a son-in-law, Flemming Andersen. Memorial Services will be held at the MARESH-MEREDITH FUNERAL HOME, Main at 8th Sts, on Sunday, March 12, 1989, at 2:00 p.m. with Rev. Karen R. Anderson officiating. In lieu of flowers, memorials to the American Lung Society have been suggested.

Nekrolog over Thorvald Kramme i The Journal Times 10.3.1989.

Kilder:

- 1) Arkivalieronline. Kirkebog for Volstrup sogn. 1914-1920 FKVD /89
- 2) Arkivalieronline. Folketælling 1925 for Volstrup sogn, Hjørring amt / 128
- 3) Arkivalieronline. Kirkebog for Frederikshavn sogn. 1927-1930 KVD / 89
- 4) U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (Ellen Helene Kramme)
- 5) U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
- 6) Illinois, U.S., Federal Naturalization Records, 1856-1991
- 7) U.S., Index to Public Records, 1994-2019
- 8) Kirkebog for Frederikshavn sogn, 8.juli 1942 (Ernst Gerhardt Christensen)
- 9) Kristian John Kramme in the New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957
- 10) SSmaritime <http://ssmaritime.com/Stockholm.htm>
- 11) MyHeritage. Spangshus Web Site
- 12) Ancestry
- 13) Karl Sofus Kramme in the New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957



Skibet MS "Stockholm" fra Svenska Amerika Linien, sejlede med passagerer (herunder emigranter) mellem Sverige og Nordamerika. Skibet var bygget i 1948 som rederiets 4.skib med dette navn. - Dette skib bragte Ellen Helene Christensen til USA i 1954. – "Stockholm" blev i 1959 solgt til rederiet AIDA i Rostock (DDR). Her fik skibet navnet "Völkerfreundschaft". Dette foto er fra december 1959. Siden fik skibet flere andre ejere. Det sejlede stadig i 2020, nu under navnet "Astoria".

Bundesarchiv, Bild 183-69331-0001 / CC-BY-SA 3.0, [Bundesarchiv Bild 183-69331-0001, MS "Völkerfreundschaft", CC BY-SA 3.0 DE](#)

Inga Marie Christensen

(1930-1990)

(søster til fornævnte Ellen Helene Christensen)

(Relation: 1.halvkusine. Nærmeste fælles, direkte ane: Johanne Marie Christensen – min farmor)

Inga Marie Christensen blev født 17.8.1930 i Øster Flade, Flade sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Dåbsdagen var 14.december 1930 i Bangsbostrand Kirke. Fadderne var (udover forældrene): Chauffør Christen Larsen, Stenhøj; pige Ellen Helene Christensen, Frydenstrand, Frederikshavn.

Det noteres i kirkebogen for Flade sogn, at Inga Marie Christensen udtrådte af Folkekirken 19.9.1951, og at hun senere blev gendøbt af Mormonkirken.

Flade sogn omringede Frederikshavn og grænsede til Kattegat både nord og syd for købstaden. Da Bangsbostrand Kirke blev opført i 1902, blev Bangsbostrand et kirkedistrikt i Flade Sogn. Efter at Bangsbostrand i 1939 blev indlemmet i Frederikshavn købstad, blev Bangsbostrand Kirkedistrikt i 1943 udskilt som Bangsbostrand sogn.

Inga Marie Christensen blev konfirmeret 1.10.1944 i Frederikshavn Kirke, bosat Hjørringvej, Frederikshavn.

Hun emigrerede til USA med afrejse fra København og ankom til New York med SAS den 10.9.1953. (Flight no. Sk 901).

Inga Marie Christensen blev gift 6.okt. 1956 med Alexander Romolai.

Samme år blev deres hus på 10th Ave. N. i Fort Dodge bygget.

Alexander Romolai var født i Lwów 10.6.1917 af Peter og Janina Romolai. Han flyttede til USA i 1951 for at arbejde for North Central Telephone Company.

Inga Marie Romolai (f. Christensen) fik amerikansk statsborgerskab d. 4.8.1958.

I USA nævnes hun i 1955 som Inga Marie Christensen, i 1959 som Inga Marie Romolai.

I 1987 er hendes navn og adresse opgivet som: Inga M. Romolai, 1841 10th Ave N, Fort Dodge, Iowa. Dette hus ligger med udsigt over tennisbanen (Dodger Tennis Courts) på den anden side af gaden.

I 1990 er navnet oplyst som I.Romolai.

Inga Marie Christensen døde 21.febr. 1990, og hun er begravet på: Corpus Christi Cemetery, Fort Dodge, Webster, Iowa, United States of America.

Alexander Romolai døde 5.10.2008.

I en nekrolog i avisens Fort Dodge Messenger 6.10.2008, hedder det om Alexander Romolai:

Alexander ROMOLAI

ROMOLAI, CHRISTENSEN, AGERBAK, KRAMME, ESTLUND

October 6, 2008
Fort Dodge Messenger, Iowa

Alexander Romolai, 91, of Fort Dodge passed away on Sunday, October 5, 2008 at the Marian Home. Alex was born in Poland on June 10, 1917 to Peter and Janina Romolai. Alex was sponsored in 1951 by the North Central Telephone Company to come to the United States. He started as a combination telephone man and became the central office engineer in 1970. He retired in 1982 as the plant manager serving in Badger, Clare, Thor, Duncombe and Vincent.

Alex moved to Fort Dodge in 1953. He was united in marriage to Inga Marie Christensen on Oct. 6, 1956. They made their home for 50 years across the street from the tennis courts, where he enjoyed watching people of all ages

swing their rackets. He was a "handy man" and loved to garden. Alex was a member of Corpus Christi Church and past member of the Elks.

Alex is survived by his sister-in-law Bente Agerbak, Denmark; several nephews and nieces in Denmark, Norway and Ernst Kramme of Arkansas. He is also survived by his loving friend, Cary Estlund and her husband Steve, of Fort Dodge. Alex was preceded in death by his loving wife Inga and his parents.

The funeral service will be held at 11 a.m. Tuesday October 7, 2008 at the Gunderson Funeral Chapel with burial following at Corpus Christi Cemetery. The visitation will be held one hour prior to the service at the funeral home. Memorials may be left to the Paula Baber Hospice House of Fort Dodge, Iowa.

*Wright Obituaries maintained by [Sarah Thorson Little](#).
WebBBS 4.33 Genealogy Modification Package by WebJourneymen*



Det historiske bycenter i Fort Dodge, Iowa

[Robert W. Wood](#), [Historic Downtown Fort Dodge, Iowa](#), CC BY-SA 3.0

Kilder:

Kirkebogen for Flade sogn. 1930. Fødte. Inga Marie Christensen

Kirkebogen for Frederikshavn sogn. Konfirmerede. 1944. Inga Marie Christensen

U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (Inga Marie Christensen/Romolai)

U.S., Public Records Index, 1950-1993, Volume 1. 1987. Fort Dodge, Iowa (Inga M Romolai)

Alexander Romolai. Obituary

(<http://iagenweb.org/boards/wright/obituaries/index.cgi?read=207684>)

U.S., Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project) (Inga Marie Christensen).

MyHeritage. Spangshus Web Site

Ancestry

Tillæg 1

Mormoner fra Vendsyssel

Dette bind af “Udvandrerne I min slægt” omhandler i udstrakt grad vendelboer, der blev omvendt til mormonismen og som udvandrede til USA for at bosætte sig i staten Utah. Dette område hed Utah Territory, før det fik status som delstat i USA. Et andet navn var Deseret. Under dette navn foreslog mormonerne oprettelsen af en stat med et areal, der var meget større end det Utah, vi kender idag. Men unionsregeringen modsatte sig både navnet og arealets størrelse. Navnet Deseret forekommer dog flere steder i kilderne som betegnelse for emigranternes rejsemål.

Den 14. august 1852 blev der afholdt en Vendsyssel Conference af repræsentanter fra Jesu Kristi Kirke af de Sidste Dages Hellige (mormonerne). Både før og efter denne konference rejste missionærer rundt i landsdelen for at overtale folk til at gå over til den nye tro. Et meget stort antal mennesker blev overbevist og begyndte at spare sammen til rejsen til det fremmede. Det gjaldt både i Vendsyssel, hele Danmark og hele Skandinavien.

Der blev samlet grupper af emigranter fra Skandinavien og Nordtyskland. Hver gruppe blev ledet af betroede medlemmer af kirken i Utah. De skandinaviske emigranter rejste typisk fra København til Altona/Hamburg og derfra med skib til havnebyen Hull i England. Fra Hull gik turen med tog til Liverpool, hvorfra større emigrantskibe fragtede folk enten til New York (som regel) eller New Orleans. Fra disse ankomsthavne brugte man offentlige transportmidler (tog eller flodbåde) så langt som det lod sig gøre. I det meste af 1800-tallet måtte man rejse den sidste lange strækning over øde prærier med heste- eller oksetrukne vogne. Det kunne tage måneder. I midten af 1800-tallet kunne rejsen fra København til Salt Lake City vare $9\frac{1}{2}$ - 10 måneder, incl. en lang hvilepause undervejs.

Utah er et bjergligt land med mange brede dale, hvor Jorden kan dyrkes, og hvor mennesker kan bo.

Mange af udvandrerne på min fars side i denne del af "Udvandrerne i min slægt" bosatte sig omkring det sted, hvor grænserne for staterne Utah, Idaho og Wyoming støder sammen, dvs. det sydøstlige hjørne af Idaho, det nordøstlige hjørne af Utah og det vestlige Wyoming. Området dækkes også af navnet Star Valley, en dalstrækning, der blev koloniseret af – især – mormonerne i sidste halvdel af 1800-tallet.

Nogle af familiemedlemmerne har dog bosat sig i nabostaterne især Wyoming og Idaho, målt i kilometer ikke så langt fra den øvrige familie, men adskilt af en statsgrænse.

Utah er som andre stater i USA opdelt administrativt i counties. En anden måde at betegne beliggenheden af byerne på er dalene.

Generelt var Sanpete det county i Utah, hvor de fleste danskere slog sig ned. Ét af de tal, der nævnes vedr. danske udvandrere til staten Utah mellem 1850 og begyndelsen af 1900-tallet, er 17.000.

Fortegnelse over de stater og byer i USA, hvori **de her omtalte mormoner** først og fremmest bosatte sig. Stednavnene omfatter fødsels-, vielses-, bosættelses- og dødssteder for både de primære indvandrere, deres ægtefæller, forældre, søskende og børn.

Utah:

Sanpete County: Manti, Gunnison, Mount Pleasant, Chester, Ephraim, Centerfield, Spring City

Cache County: Wellsville, Hyrum, Logan, Benson

Box Elder County: Brigham City, Perry Town, Mantua, Snowville,

Weber County: Ogden

Iron County: Cedar City

Sevier County: Redmond

Salt Lake County: Salt Lake City

Utah County: Pleasant Grove

Davis County: Bountiful

Missouri:

St. Louis

Wyoming:

Grover, Afton, Thayne

Idaho:

Rexburg, Preston, Pocatello, Blackfoot

Tillæg 2

Mormonernes religiøse samfund

Det officielle navn er: Jesu Kristi Kirke af De Sidste Dages Hellige (The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, fork. LDS).

Mormonerne betragter sig som kristne, og blandt deres 4 hellige hovedskrifter er det ene Bibelen (men i en særlig oversættelse). Et andet er Mormons Bog, der blev udgivet af grundlæggeren Joseph Smith i 1830.

Mormonernes leder efter Joseph Smith var Brigham Young.

Der er ligheder mellem den kristne kirke og LDS, men der er endnu større forskelle når det gælder teologiske spørgsmål (såsom Guds, Jesu og Helligåndens karakter) og moralske spørgsmål.

Et meget omstridt punkt er flerkoneriet (polygami), en skik, der blev forbudt af kirken i 1890, men som stadig praktiseres i mere rabiate udbrydergrupper.

Blandt mange forbud eksisterer stadig et forbud om nydelse af spiritus (under enhver form), narkotika, tobak, kaffe og sort te.

LDS er meget familieorienteret, og kirken lærer at familier kan blive "beseglet" til hinanden for tid og evighed. Det gælder også afdøde forfædre. Dette er baggrunden for kirkens omfattende slægtsforskningsvirksomhed – der også er til hjælp for slægtsforskere uden for kirken. Således står LDS bag den offentlige slægtsforskningsportal Family Search.

LDS opfordrer dog til, at man overholder lovene i den stat, hvor man bor.

Oprindeligt havde mormonernes pionerer planlagt at grundlægge deres eget område i Missouri, men da de blev forvist herfra primært på grund af deres skik med flerkoneri, valgte de at grundlægge deres egen stat, der endte med at få navnet Utah.

Mormonerne sendte missionærer ud i store dele af verden, herunder Skandinavien, hvoraf Danmark blev det vigtigste mål. Det skyldtes, at ingen myndigheder i Danmark lagde hindringer i vejen for missionærernes arbejde, og i 1849 var der blevet foretaget en oversættelse til dansk af Mormons Bog - den første oversættelse overhovedet. Den ihærdige indsats i Danmark resulterede i omvendelsen af et stort antal danskere, hvoraf mange begyndte at planlægge en emigration, der i praksis ville foregå under ledelse af folk fra LDS.

Tillæg 3

Indvandrere til alle delstater

Der er forskellige beregninger angående det samlede antal af danske udvandrere til USA (alle delstater) mellem midten af 1800-tallet og slutningen af 1.verdenskrig. Én af beregningerne nævner tallet 314.000 mellem 1868 og 1914.

De stater (udover Utah), der modtog flest danske bosættere var: Wisconsin, Illinois, Michigan, North Dakota, South Dakota og Iowa, Sidstnævnte blev efterhånden den mest "danske" af alle staterne.

Fortegnelse over de stater og byer i USA og Canada, hvor – eller i nærheden af hvilke – også andre end mormoner (**omtalt i denne bog**) har bosat sig.
Stednavnene omfatter fødsels-, vielses-, bosættelses- og dødssteder for både de primære indvandrere, deres ægtefæller, forældre, søskende og børn.

USA

Iowa: Fort Dodge, Des Moines

Nebraska: Grand Island

North Dakota: Russell

Montana: Twete, Harlem, Silver Bow, Hogeland, Chinook, Havre, Billings, Choteau, Turner

Washington: Tacoma, Moses Lake

Minnesota: Caledonia

Arkansas: Greenwood

Wisconsin: Racine

Illinois: Chicago, Cragin, Des Plaines

Florida: Port Richey

CANADA

Alberta: Aetna, Raymond

For dette binds “hovedpersoners” vedkommende er de primære bosættelsesstater: Utah (45 %), Montana (27 %), Iowa (18 %), Wyoming (10 %).

Kilder:

Hvidt, Kristian: Flight to America; the social background of 300,000 Danish emigrants. New York, 1975

Tillæg 4

Udvandrere fra Vendsyssel til Amerika i bind 1

I bind 1 af serien "Udvandrerne i min slægt" berettes om følgende familier tilhørende min fars slægt i Vendsyssel:

(Navn, årstal, relation til mig, udvandringsstat – dvs. delstat i USA eller Canada)

Niels Laurids Olesen (1891-1967 - min bedstefars fætter). Nebraska

Jens Christensen (1838 – 1917 - min farmors farbror). Utah

Oline Christine Marie Nelson (født Jensen) (1864-1914 – Oldebarn af halvbror af direkte ane i 6 generationer). Minnesota

James (Jens) Christian Pedersen (1865-1951 - Oldebarn af en søster til min tip-3-oldefar). Utah

Jens Severin Jensen (1855-1911 - Oldebarn af en halvsøster til direkte ane i 6.generation) Utah

Carl Julius Christensen (1865 – 1936 – min oldefars bror). Nebraska

Peter Marinus Frederik Brøndberg (1847-1942 - min fasters svigerfars bror). Illinois, Nebraska, California.

Hans Christian Jensen (1834-1906 – min oldemors kusine) Ontario, Canada

Se nærmere om disse på adressen:

<https://www.spangshus.dk/genealogi/udvandrerne.pdf>

Tillæg 5

Kort

Kort over Vendsyssel med herreder og sogne:



Kort over USA med delstater:

[Leafnode, USA map with state names pl, CC BY-SA 3.0](#)



Kort over Utah med counties:

